

Ο δεξιός μας ψάλτης, ο «λάθε βιώσας»

Πιθανόν να σας ξενίζει ο τίτλος αυτού του μικρού σημειώματος. Το «**λάθε βιώσας**» είναι μια φράση που συνοψίζει τη φιλοσοφία του Επίκουρου για τη ζωή. Περιφραστικά σημαίνει να ζεις εν κρυπτώ, στην αφάνεια και κατ' επέκταση, να ζεις μακριά από τη δημοσιότητα και χωρίς να προβάλλεσαι. Μια άποψη πλήρως αντίθετη με την τρέχουσα, όπου η διασημότητα, το life style, η αναγνωρισιμότητα αποτελούν τις εκ των ων ουκ άνευ έννοιες της σύγχρονης μιντιακής πραγματικότητας.

Γράφει ο
Βύρων Τομάζος

Όπως ίσως γνωρίζουν ορισμένοι από εσάς, βοηθώ περισσότερα από 25 χρόνια στο αριστερό ψαλτήρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Βούλας. Σε αυτά τα χρόνια, μερικές φορές ερχόταν κάποιος και βοηθούσε τον δεξιό ψάλτη. Δεν γνώριζα σχεδόν τίποτα γι' αυτόν τον άνθρωπο, πίστευα ότι είναι κάποιος ερασιτέχνης μεν, αλλά πολύ καλός ψάλτης.

Τα τελευταία τρία χρόνια ανέλαβε ως δεξιός ψάλτης στον Ναό, αφιλο-

κ. **Χαράλαμπος Σωτηρόπουλο**, ομότιμο Καθηγητή Πατρολογία της Θεολογικής Σχολής, ΕΚΠΑ.

Πρόσφατα, την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. **Αντώνιος** λειτούργησε στον Άγιο Νεκτάριο. Παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης κ. **Γρηγόρης Κωνσταντέλος** και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. **Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης**.

Προ της απολύσεως ο Σεβασμώτατος απένειμε επαινετικό πιττάκιο στον κ. Σωτηρόπουλο (φώτο) και ευχήθηκε ο Θεός να τον οδηγήει επ' ευεργεσία και ίαση των ανθρώπων.

Προηγουμένως αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του λαμπρού επιστήμονα



Θεολογίας του ΕΚΠΑ, Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής, Πτυχίο κλασικού πιάνου, Πτυχίο ωδικής/κλασικού τραγουδιού, είναι Αναπλ. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος και Μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας. Είναι παντρεμένος με την **Ειρήνη Μπροκαλάκη**, Ιατρό, και έχουν τρία τέκνα.

Πρόκειται περί μιας μεγάλης φυσιογνωμίας και συνάμα ένα



και ιδιαίτερος στο μεγάλο επίτευγμα που πέτυχε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της **μεταμόσχευσης ήπατος από ζώντα δότη** (πατέρα) **στην 23χρονη ασθενή** (κόρη). Συνάμα, αναφέρθηκε στο πλούσιο βιογραφικό του, που ακούγοντάς το έμεινα κατάπληκτος.

Ο Ιατρός κ. **Σωτηρόπουλος**, πέραν της λαμπρής ιατρικής του καριέρας -μεταξύ άλλων είναι ο νεότερος σε ηλικία Καθηγητής Χειρουργικής στην Ιστορία της Ιατρικής Σχολής Essen- κατέχει Πτυχίο

κερδώς, και έτσι είχα την ευκαρία να γνωρίσω τον ίδιο, τον κ. **Γιώργο Σωτηρόπουλο**, Καθηγητή Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων, ΕΚΠΑ, καθώς και τον πατέρα του, τον

σεμνό και ταπεινό άνθρωπο, χαμηλών τόνων, και αυτό μου έδωσε το έναυσμα να γράψω αυτές τις λίγες γραμμές για εκείνον. Λίγες μέρες μετά τη μεταμόσχευση από ζώντα δότη, που ανοίγει νέους δρόμους για τη χειρουργική στην Ελλάδα, ο κ. Σωτηρόπουλος, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, χαρακτήρισε την επέμβαση ως το πιο δύσκολο χειρουργείο της καριέρας του και στην ερώτηση «Πώς νιώθετε όταν έχετε μια ζωή στα χέρια σας;» απάντησε: «**Δέος. Και βλέπεις το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης. Και αν πιστεύεις, βλέπεις την παρουσία του Θεού.**»