

# Η τεχνική της δημιουργίας του οραματισμού

(Σε ασύνδετο σχήμα)



Γράφει ο  
**Βύρων Τομάζος**

**Αν γεννήθηκες φτωχός ή είσαι πολύ καιρό άνεργος, δε σημαίνει ότι είσαι καταδικασμέ-**

**νος να μείνεις έτσι μέσα στη μεμφιμοιρία σου,** σχεδόν πάντα υπάρχει διέξοδος και με αυτά θα προσπαθήσω να σε πείσω ότι σχεδόν πάντα υπάρχει κι άλλη διέξοδος παρόλο που δεν είμαι ειδικός επί του θέματος και πλέω και εγώ σε βαθιά νερά, νομίζω όμως ότι αξίζει η προσπάθεια μου.

Ο Wallace D. Wattles, από το βιβλίο (δες πηγές) του οποίου θα αντλήσω και ορισμένες μεθόδους και συμπεράσματα, ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τρόποι που μπορεί να γίνει κανείς πλούσιος/επιτυχημένος, αρκεί να ενεργεί με τον ορθό τρόπο και να ακολουθεί διάφορους μεθόδους και τεχνικές. Η δυνατότητα υπάρχει για όλους σε μια εφικτή και ρεαλιστική κλίμακα, μέσα στο περιβάλλον που ζει κανείς. « **Αν δεν πάρετε συνειδητά την απόφαση να είστε πλούσιος-επιτυχημένος, ξεχωριστός και υγιής, τότε υποσυνείδητα παίρνετε την απόφαση να είστε φτωχός, μέτριος και άρρωστος.** »

Σύμφωνα με τις πηγές, υπάρχει μια νοητή ύλη από την οποία δημιουργούνται τα πάντα, η οποία στην πρωταρχική της κατάσταση διαμορφώνει και **γεμίζει τα ενδιάμεσα διαστήματα του σύμπαντος** τα οποία είναι πολλά και δίνουν μια αφθονία που φτάνει και **περισσεύει για όλους.** Μια σκέψη σε αυτή την ύλη παράγει το αντικείμενο την εικόνα του οποίου δημιουργεί η σκέψη. Ο άνθρωπος μπορεί να σχηματίσει πράγματα στη σκέψη του και εντυπώνοντας τη σκέψη του στην άμορφη ουσία, μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία αυτού του οποίου σκέφτεται.

Μην χάνετε χρόνο ονειροπολώντας ή χτίζοντας κάστρα στην άμμο. Παραμείνετε στο όραμα αυτού το οποίο επιθυμείτε και ενεργήστε ΤΩΡΑ.

Για να γίνει αυτό, ο άνθρωπος πρέπει να περάσει από το ανταγωνιστικό του στο δημιουργικό του νου, πρέπει να αποκτήσει **μια σαφή νοητική εικόνα των πραγμάτων που επιθυμεί και να διατηρεί αυτή την εικόνα στις σκέψεις του με σαφή ΠΡΟΘΕΣΗ να αποκτήσει αυτό που**

**θέλει και την ακλόνητη ΠΙΣΤΗ** ότι θα αποκτήσει αυτό που θέλει, κλείνοντας στο νου του ενάντια σε όλα όσα ίσως τείνουν να ταραξουν την πρόθεσή του, να θολώσουν την όρασή του ή να συντρίψουν την πίστη του.

Είναι αναγκαίο, επομένως, να καλλιεργήσουμε τη συνήθεια να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για κάθε καλό πράγμα που μας συμβαίνει, και να εκφράζουμε συνεχώς τις ευχαριστίες μας. Και επειδή όλα τα πράγματα έχουν συνεισφέρει στην πρόδοό μας, θα πρέπει να περιλαμβάνεται όλα τα πράγματα στη ευγνωμοσύνη σας.

Επειδή δεν είστε στη σωστή επιχείρηση ή στο σωστό περιβάλλον τώρα, μην νομίζετε ότι πρέπει να αναβάλλετε τη δράση μέχρι να ενταχθείτε στη σωστή επιχείρηση ή το κατάλληλο περιβάλλον. Και μη χάνετε το χρόνο σας στο παρόν σκεπτόμενοι την καλύτερη πορεία δράσης για οποιοσδήποτε πιθανές μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Να έχετε πιστή στην ικανότητά σας να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε έκτακτη κατάσταση όταν αυτή προκύψει.

**Διατηρήστε με πίστη και αποφασιστικότητα το όραμα του εαυτού σας σε ένα καλύτερο περιβάλλον, αλλά ενεργήστε στο παρόν περιβάλλον σας με όλη την καρδιά σας, με όλη σας τη δύναμη και με όλο σας τον νου.**

Διατηρήστε το όραμα του εαυτού σας στην εργασία που επιθυμείτε, ενώ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ με πίστη και αποφασιστικότητα στην εργασία που έχετε και είναι σίγουρο ότι θα βρείτε τη δουλειά που θέλετε.

**Ο κόσμος προχωρεί μόνο χάρη σε εκείνους που καλύπτουν με το παραπάνω την τωρινή τους θέση.**

Καμία κοινωνία δεν θα μπορούσε να προοδεύσει αν κάθε άνθρωπος ήταν υποδεέστερος της θέσης του. Η κοινωνική εξέλιξη καθοδηγείται από τον νόμο της φυσικής και νοητικής εξέλιξης. Στον κόσμο των ζώων, η εξέλιξη προκαλείται από το πλεόνασμα ζωής. Δεν υπάρχει ποτέ βιασύνη στο δημιουργικό πεδίο και δεν υπάρχει ποτέ έλλειψη ευκαιριών. Όταν απαλλαγείτε από τον ανταγωνιστικό νου, θα καταλάβετε ότι δεν χρειάζεται ποτέ να ενεργείτε βιαστικά. Κανείς δε θα σας προλάβει σε αυτό το οποίο επιθυμείτε. Υπάρχουν αρκετά για όλους.

Συνέχεια στη  
σελίδα 11



# Η τεχνική της δημιουργίας του οραματισμού

(Σε ασύνδετο σχήμα)



Γράφει ο  
**Βύρων Τομάζος**  
Μηχανολόγος,  
Απόφοιτος Πολυτεχνείου  
Μονάχου  
e-mail: btomazos@gmail.com

Αν κάποιος χώρος είναι πιασμένος, κάποιος άλλος, καλύτερος, θα ανοίξει σύντομα για σας στο μέλλον. Υπάρχει άφθονος χρόνος.

Η ανάπτυξη είναι αυτό που επιζητούν όλοι οι άντρες και οι γυναίκες, είναι η ορμή της Άμορφης Νοημοσύνης εντός τους, που επιζητά πληρέστερη έκφραση.

**Η επιθυμία για ανάπτυξη είναι εγγενής στο σύνολο της φύσης.** Είναι η θεμελιώδης ορμή του σύμπαντος. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα βασίζεται στην επιθυμία για βελτίωση. Οι άνθρωποι αναζητούν περισσότερο φαγητό, πε-

ρισσότερα ρούχα, καλύτερο καταφύγιο, μεγαλύτερη πολυτέλεια, περισσότερη ομορφιά, περισσότερη γνώση, μεγαλύτερη απόλαυση - αναβάθμιση σε όλους τους τομείς, πληρέστερη ζωή.

Κάθε έμβρυο ον υπόκειται στην αναγκαιότητα για διαρκή πρόοδο. Όπου παύει η ανάπτυξη της ζωής, η διάλυση και ο θάνατος εγκαθίστανται αμέσως.

Ο άνθρωπος το γνωρίζει αυτό ενστικτωδώς, εξ ου και ζητά συνεχώς περισσότερα. Αυτός ο νόμος της διαρκούς αύξησης διατυπώθηκε από τον Ιησού στην παραβολή των ταλάντων. Μόνο εκείνοι που κερδίζουν περισσότερα διατηρούν κάποια. Από αυτόν που δεν κέρδισε τίποτα περισσότερο θα αφαιρεθούν ακόμα και αυτά που είχε.

Η φυσιολογική επιθυμία για αυξημένο πλούτο δεν είναι κακό ή επιλήψιμο πράγμα. Είναι απλώς η επιθυμία για ζωή με μεγαλύτερη αφθονία, είναι φιλοδοξία. Και επειδή είναι το βαθύτερο ένστικτο της φύσης τους, όλοι οι άντρες και οι γυναίκες προσελκύονται από όποιον μπορεί να τους δώσει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα αγαθά της ζωής.

**Μεταδώστε την εντύπωση της προόδου σε κάθε τι που κάνετε, ώστε στον νου όλων των ανθρώπων να εντυπωθεί ότι είστε ένας Άνθρωπος που Προοδεύει και ότι προωθείτε και όλους όσοι συναλλάσσονται μαζί σας.** Ακόμα και στους ανθρώπους τους οποίους συναντάτε σε κοινωνικό επίπεδο -χωρίς σκέψη για business, και στους οποίους δεν προσπαθείτε να πουλήσετε τίποτα- μεταδώστε τους τη σκέψη της ανάπτυξης.

Δηλαδή, όταν λέμε ότι όλοι μπορούμε να καλύτερεύσουμε τη θέση μας, σημαίνει ότι ενεργούμε και «δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια να κλαίμε τη μοίρα μας», ούτε να απαριθμήσουμε τις αποτυχίες μας, εκτός από αυτές που μπορούν να μας αφήσουν κάποιο μάθημα για το μέλλον, όπως λέει και η λαϊκή ρήση «η Παναγιά καλά είναι να προσευχόμεθα αλλά να κουνάμε και τα χέρια μας». Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος: «ο Θεός γαρ εστίν ενεργών εν υμίν και το θέλει και το ενεργείν», «είναι ο Θεός που εργάζεται μέσα σας για να θέλετε και να ενεργείτε.». Είναι ο Θεός που μας έδωσε και το αυτεξούσιον.

**Δε χρειάζεται να διστάζετε να ζητείτε πολλά «ότι ευδόκησεν ο Πατήρ υμών δούνηι υμίν την βασιλείαν»**

Η Πρωταρχική Ουσία θέλει να βιώσει όλα όσα είναι δυνατά για εμάς και θέλει να έχουμε όλα όσα μπορούμε ή θα χρησιμοποιήσουμε για να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη αφθονία.

Ένα μικρό αγόρι που κάθεται στο πιάνο και να προσπαθεί μά-

ται να δημιουργήσει αρμονία από τα πλήκτρα, έλεγε στο δάσκαλό του: «νιώθω τη μουσική μέσα μου, αλλά δε μπορώ να κάνω τα χέρια μου να πάνε στο σωστό σημείο». Η μουσική μέσα του ήταν η Ορμή της Πρωταρχικής Ουσίας που περιέχει όλες τις δυνατότητες της ζωής. Όλα όσα ήταν μουσική αναζητούσαν έκφραση μέσα από το παιδί.

Επομένως δε πρέπει να διστάζουμε να ζητούμε πολλά και να είμαστε ευχαριστημένοι με ότι υπάρχει, **άλλωστε αυτό σημαίνει πρόδος να μην είσαι ευχαριστημένος με ότι υπάρχει και ότι είναι αποδεκτό από όλους,** γιατί πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο, να θυμόμαστε ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε να διευθετηθούν οι γραμμές του πλούτου και να διαχυθούν σε ένα ευρύτερο φάσμα και να προσδοκούν ότι ένα μέρος θα έρθει και σε εμάς και προπαντός πρέπει να είμαστε ευγνώμονες αυτό θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε αρμονική σχέση με το καλό που ενυπάρχει που σε στιδήποτε και το καλό σε στιδήποτε θα έρθει και σε εμάς.

Ένα δύσκολο σημείο για ορισμένους ανθρώπους είναι ότι διατηρούν την άποψη, ότι δηλαδή η φτώχεια και η αυτοθυσία ευχαριστούν το Θεό.

**Θεωρούν τη φτώχεια μέρος του σχεδίου, της αναγκαιότητας της φύσης.** Πιστεύουν πως ο Θεός τελείωσε το έργο Του και έφτιαξε όλα όσα που μπορούσε, και ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων πρέπει να παραμείνει φτωχή επειδή δεν υπάρχει αρκετός πλούτος. Προσπαθούν να μη θέλουν να δημιουργήσουν περισσότερα από τα απολύτως απαραίτητα, απλώς αρκετά για να επιζήσουν. Αλλά με το να μην επιζητούν την καλύτερευση του εαυτού τους, αυτόματα δε βοηθούν και τους υπολοίπους να ανέλθουν, είναι σαν να σπείρεις ένα χωράφι με τόσο σπόρο ώστε παράγει καρπούς μόνο για τον εαυτό σου χωρίς να σκέφτεσαι το τι θα φάνε οι άλλοι, δηλαδή αν κανείς δεν κάνει τίποτα για τον εαυτό του αυτόματα δε κάνει τίποτα για την κοινωνία που ζει και τρέφεται.

Μη χάνεται χρόνο σκεπτόμενοι ή μιλώντας για τις αδυναμίες ή τις λάθος πράξεις των πλουτοκρατών ή των μεγαλοπαραγόντων. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν

οργανώσει τον κόσμο έχει δημιουργήσει ευκαιρίες και για σας. Όλα όσα παίρνετε χάρη και σε αυτούς. Μη οργίζεστε με τους διεφθαρμένους πολιτικούς. Αν δεν υπήρχαν πολιτικοί, θα ήσασταν θύματα της αναρχίας και οι ευκαιρίες σας θα μειώνονταν σημαντικά...

**Όταν επιτρέπετε στο νου σας να εστιάζει στα κατώτερα, σημαίνει αυτομάτως ότι γίνεστε και εσείς οι ίδιοι κατώτεροι και ότι θα περιβάλλεστε από κατώτερα άτομα.** Από την άλλη όταν εστιάζεται η προσοχή σας στο καλύτερο, σημαίνει ότι περιβάλλεστε και από το καλύτερο και γίνεστε το καλύτερο.

Όλα αυτά συνάδουν με διάφορα άρθρα που έχω γράψει στο παρελθόν για τη θετική σκέψη, για σκοπό και όραμα, για τη θέληση της δημιουργίας, μια ακτίνα αισιοδοξίας κλπ. Όλα αυτά επαναλαμβάνω είναι μέθοδοι και εργαλεία που όσο περισσότερο βομβαρδιζόμαστε με αυτά τόσο καλύτερο μας γίνονται βιώματα τα οποία χρησιμοποιεί κανείς για να επιτύχει στη ζωή του και να ενεργεί με τον ορθό τρόπο.

**Η δημιουργική δύναμη μέσα μας, μας καθιστά την εικόνα αυτού του οποίου δίνουμε την προσοχή μας.**

Πηγές: Wallace D. Wattles. Η Επιστήμη της Αφθονίας, Εκδόσεις Έσσοπρον.