

Περί Δραχμής, Πληθωρισμού, Άνισης Κατανομής Εισοδήματος

(σε ασύνδετο σχήμα)



Γράφει ο
Βύρων Τομάζος
Μηχανολόγος,
Απόφοιτος Πολυτεχνείου
Μονάχου
e-mail: btomazos@gmail.com

Από το 2008 που έχει αρχίσει η κρίση όλοι έχουμε γίνει οικονομολόγοι συμπεριλαμβανομένης και της αφεντιάς μου.

Όλοι έχουμε γνώμη και άποψη, θετικό στοιχείο αυτό. Όμως έχουμε τόσα πολλά ακούσει συνήθως από άσχετους γιατί οι σοβαροί και οι ειδήμονες σπάνια παίρνουν θέση ή βγαίνουν στα ΜΜΕ.

Αυτό μου θυμίζει ότι όταν ήμουν φοιτητής στο Μόναχο τότε ήταν της μόδας στην ακα-

δημαϊκή κοινότητα να γίνονται πολλές συζητήσεις για διάφορα θέματα μιας και δεν υπήρχε τότε Internet και τηλεόραση.

Θυμάμαι το θέμα ήταν περί οικονομίας και όλοι λέγαμε τις διάφορες απόψεις μας, συμπεριλαμβανομένου και του Γιώργου "Schon - Schon" ο οποίος ήταν ένας αιώνιος φοιτητής, είχε περάσει ελάχιστα μαθήματα, «γνώστης των πάντων», με άποψη, πενιχρά Γερμανικά και επειδή δεν καταλάβαινε καλά τους Γερμανούς έλεγε πάντα στους συνομιλητές του "Schon - Schon" («σεν σεν» δηλαδή «ωραία ωραία») και έτσι του έμεινε το παρατσούκλι «ο Γιώργος ο Σεν-Σεν».

Ο Τάκης με διδακτορικό στα οικονομικά, πολύ αξιολόγος, ποτέ δεν συμμετείχε ενεργά σε συζητήσεις, σε μια στιγμή όμως επεμβαίνει και λέει τη γνώμη του με στοιχεία και αποδείξεις και ο Γιώργος ο "Schon-Schon" που δεν ήξερε ποιος είναι αυτός του λέει «μπράβο, κάτι ξέρεις κι εσύ». Από τότε αν κάποιος ειδήμονας έλεγε τη γνώμη του για το θέμα του λέγαμε «κάτι ξέρεις κι εσύ». Έτσι και μέμμενα που γράφω αυτό το άρθρο συμβαίνει το αντίθετο - κάτι «δεν» ξέρω κι εγώ. (Εγώ μηχανολόγος είμαι).

Σίγουρα για τη δραχμή και το Ευρώ δεν είναι άσπρο-μαύρο. Υπάρχουν συν και πλην. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι καταλαβαίνω και τι νομίζω και ευελπιστώ να σας δώσω κάποιο έναυσμα να ασχοληθείτε κι εσείς παραπάνω γιατί όλοι πρέπει να έχουμε γνώμη επειδή οι αποφάσεις που λαμβάνονται αυτό τον καιρό είναι υψίστης σημασίας και **αφορούν όχι μόνο το μέλλον μας αλλά και το μέλλον των παιδιών μας**.

Στο να αποκτήσω τεκμηριωμένες θέσεις επι του θέματος με βοήθησε πολύ το δελτίο οικονομικών εξελίξεων του Ιανουαρίου της Alpha Bank, ένα για μένα αξιόλογο έντυπο από το οποίο και θα αντλήσω ορισμένα στοιχεία.

Είναι γνωστό ότι η αποσταθεροποίηση της οικονομίας επιφέρει αύξηση του πληθωρισμού.

Ο πληθωρισμός είναι η συνεχής αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο πληθωρισμός μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός (οπότε μιλάμε για αποπληθωρισμό) όπως στην τελευταία δεκαετία στην Ιαπωνία.

Στις χώρες που έχουν δικό τους νόμισμα ο πληθωρισμός προκύπτει συνήθως αρχικά από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης με συνεχή αύξηση της εγχώριας πιστωτικής επέκτασης και του ελλείμματος του δημοσίου τομέα, με χρηματοδότηση αυτών των ελλειμμάτων κατά ένα μέρος με μεγάλες εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Στη συνέχεια ο πληθωρισμός επιδεινώνεται περισσότερο από τις μεγάλες κατά κανόνα υποτι-

μήσεις των δικών τους νομισμάτων, αυτών των χωρών όταν οι εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό αντιστρέφονται απότομα και καταλυτικά. Το νόμισμα της κάθε χώρας αρχίζει να κλονίζεται, χάνεται η εμπιστοσύνη των εγχώριων και ξένων επενδυτών και δημιουργούνται καταστάσεις φυγής κεφαλαίων και ταχείας υποτίμησης των νομισμάτων αυτών των χωρών, οδηγώντας συνήθως ακόμη και σε πλήρη αποσταθεροποίηση της οικονομίας τους.

Προς αποφυγή εκροής κεφαλαίων οι κυβερνήσεις επιβάλλουν συναλλαγματικούς ελέγχους απαγόρευσης εξαγωγής συναλλάγματος (**οι πιο παλιοί θα θυμούνται τα γδυσίματα στα αεροδρόμια, ειδικά στις όμορφες γυναίκες...**)

Όταν μετράμε τον πληθωρισμό τον μετράμε κυρίως για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες. Το λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς ή ορθότερα του καταναλωτή.

Υπάρχουν 2 βασικά είδη πληθωρισμού :

> πληθωρισμός της Ζήτησης

Που οφείλεται:

- Στην αύξηση της προσφοράς χρήματος
- Αύξηση δημοσίων δαπανών
- Προσδοκίες του κοινού για αύξηση του πληθωρισμού
- Αύξηση της ζήτησης για εισαγόμενα προϊόντα από το εξωτερικό

> πληθωρισμός της Προσφοράς

Που οφείλεται :

- Αύξηση μισθών ταχύτερα από την αύξηση της εργατικής παραγωγικότητας.
- Αύξηση κερδών μεγαλύτερη από την αύξηση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων.
- Ανατίμηση των εισαγόμενων πρώτων υλών.
- Αύξηση των συντελεστών έμμεσης φορολογίας.

Ο πληθωρισμός πλήττει πρώτα και καίρια τους μισθωτούς και συνταξιούχους.

Π.χ. ένας εργαζόμενος που χρειαζόταν 10.000 Ευρώ για να πάρει ένα αυτοκίνητο που αντιστοιχούσε σε 6-7 μισθούς με πληθωρισμό της τάξεως του 70%, θα χρειαστεί 10 μισθούς, άρα ο μισθός του συρρικνώνεται. «Τον τρώει ο πληθωρισμός» που λέμε.

Οι χώρες που έχουν δικό τους νόμισμα και τυπώνουν τα δικά τους χαρτονομίσματα πρέπει να είναι σε **συνεχή εγρήγορση**, να πείθουν τις αγορές ότι το νόμισμά τους έχει αντίκρουσμα. Και για προστασία του νομισματός του πρέπει να έχουν συναλλαγματικά αποθέματα για να αγοράζουν το νόμισμά τους όταν αυτό αρχίζει να κατρακυλάει. Βλέπετε όλα στην **οικονομία είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης**.

Δυστυχώς η ευτυχώς στην παρούσα κατάσταση και συγκυρία για την Ελλάδα το Ευρώ είναι μονόδρομος. Μια επιστροφή στη δραχμή θα έχει **καταστρεπτικές συνέπειες** όπως παραδέχεται η πλειοψηφία των οικονομολόγων. Θα έχουμε μεγάλη υποτίμηση της δραχμής και δεν θα μπορούμε να βρούμε επενδύσεις για την ανάπτυξη. Ως γνωστόν, υποτίμηση σημαίνει έμμεσο κούρεμα μισθών και συντάξεων γιατί μειώνεται η αγοραστική αξία του μισθού μας κυρίως σε εισαγόμενα προϊόντα, θετικό στοιχείο είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων προϊόντων.

Η ανάπτυξη πραγματοποιείται κυρίως από εισροή κεφαλαίων σε μια χώρα και για να συμβεί αυτό πρέπει να έχει η χώρα νομισματική σταθερότητα και να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στην Αγορά Χρήματος. Τη Διεθνή Χρηματαγορά την επηρεάζουν πολύ η FED (κεντρική τράπεζα Αμερι-

κής) και Ε.Κ.Τ. καθώς και οι κύριες τράπεζες μεγάλων χωρών και ειδικότερα τώρα της Κίνας, οι οποίες δημιουργούν την ρευστότητα της Αγοράς και αυτές καθορίζουν τα επιτόκια δανεισμού.

Οι οικονομίες που αποκόπτονται πλήρως από τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους, είναι σαν να έχεις μια επιχείρηση η οποία έχει προοπτικές και παραγγελίες και να μην μπορεί να δανειστεί από τις τράπεζες και να είναι συνέχεια στο μεταίχμιο της χρεοκοπίας λόγω ρευστότητας.

Η αποσταθεροποίηση της οικονομίας επιφέρει αύξηση του πληθωρισμού.

Ιδίως σε μικρές χώρες οι κυβερνήσεις λειτουργούν χωρίς την εφαρμογή αυστηρών εισοδηματικών περιορισμών. Η αστάθεια του Νομισματος και ο πληθωρισμός είναι στις περισσότερες περιπτώσεις, τα θλιβερά αποτελέσματα που τείνουν να μειώσουν τα πραγματικά εισοδήματα, να διώχνουν τις επενδύσεις και να αποσταθεροποιούν τις Κυβερνήσεις.

Συμπερασματικά όπως ακόμα μεγάλες χώρες Βραζιλία, Αργεντινή, Τουρκία με μεγάλο φυσικό ορυκτό πλούτο, θα πρέπει συνεχώς να βρίσκονται σε **εγρήγορση** ώστε να είναι σε θέση να διατηρούν την χρηματοοικονομική τους ανάπτυξη και συναλλαγματική σταθερότητα, που αποτελούν την βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας τους. Γίνεται περισσότερο εμφανές το πόσο αναγκαία είναι η **χρηματοοικονομική σταθερότητα** σε μία πολύ μικρή χώρα όπως η Ελλάδα.

Η Βραζιλία μπορεί να έχει δικό της νόμισμα και να ασκεί δική της νομισματική και συναλλαγματική πολιτική, διότι είναι μία πολύ μεγάλη χώρα (196,5 εκατομ. Κάτοικοι) με ΑΕΠ που υπερβαίνει τα \$ 2,25 τρις και με σημαντικές εξαγωγές σε προϊόντα στα οποία κατέχει υψηλή θέση και πραγματική δύναμη στις διεθνείς αγορές.

Αντίθετα η Ελλάδα εισάγει και εξάγει σε δεδομένες τιμές και δεν μπορεί να έχει (χωρίς μεγάλο κόστος) δικό της νόμισμα διότι δεν μπορεί να έχει δική της νομισματική και συναλλαγματική χωρίς μεγάλο κόστος. Επομένως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, δεν είναι άλλο από το σταθερό Ευρώ.

Η Βραζιλία όπως προανέφερα που είναι μεγάλη χώρα, από τις 25.07.2011 έχει σημειώσει πτώση το νόμισμά της κατά **55,7%** έναντι του δολαρίου, παρόλο που η Βραζιλία έχει αρκετά συναλλαγματικά διαθέσιμα **\$ 373,1 δις**, και παρόλα αυτά αντιμετωπίζει σημαντικές υποτιμητικές πιέσεις στο νόμισμά της.

Η Αργεντινή έχει υποστεί μεγαλύτερη κατάρρευση αφού από 01.02.2013 έχει πέσει το Πέσο κατά **60%**. Η χώρα βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση με περιορισμούς συναλλάγματος τρομερή ύφεση του βιοτικού επιπέδου, έχει ασήμαντα διαθέσιμα συναλλαγματικά αποθέματα, **με αποτέλεσμα οι κάδοι απορρημάτων να έχουν πολλούς επισκέπτες**.

Παράδειγμα είναι η Τουρκία, η οποία έχει ανάπτυξη όμως από τον Μάιο του 2013 η Τουρκική λίρα έχει υποτιμηθεί κατά **33,6%**.

Επισημαίνω πάλι ότι μια χώρα για να προστατεύσει το νόμισμά της πρέπει να έχει συναλλαγματικά αποθέματα π.χ. η Τουρκία έχει **37 δις** ευρώ τα οποία δεν είναι αρκετά.

Το πρόγραμμα προσαρμογής που ακολουθείται, με τις **θυσίες του ελληνικού λαού**, έχει ορισμένα ενθαρρυντικά στοιχεία:

Α. Το εκτιμώμενο εντυπωσιακό πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας ύψους (1,1%) του ΑΕΠ το 2013 έναντι του

Περί Δραχμής, Πληθωρισμού, Άνισης Κατανομής Εισοδήματος

(σε ασύνδετο σχήμα)

-10,3% του ΑΕΠ το 2009. **Συνέβη για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες. Δηλαδή εξαγωγή παραπάνω από όσο εισάγουμε.**

Β. Το ανωτέρω πλεόνασμα συνδυάζεται με το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέγραψε και **σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα 1,4 δις** τώρα μιλούν για + **3,8 δις** ευρώ και αυτό έχει να συμβεί πολλά χρόνια. **Δηλαδή στα έξοδα και έσοδα έχουμε περίσσειμα.**

Γ. Τρίτον η Ελλάδα έχει ήδη επιτύχει ουσιαστική βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, με την εσωτερική υποτίμηση της πραγματικής σταθμισμένης ισοτιμίας του Ευρώ με βάση το σχετικό δείκτη κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος κατά ποσοστό **23%** στο 4ο τρίμηνο 2013, έναντι του 4ου τριμήνου 2009 και με το αρνητικό πληθωρισμό **-1,1%**. Δηλαδή είμαστε 23% πιο ανταγωνισμοί σε ο,τι αφορά το κόστος εργασίας.

Εν κατακλείδι, το κόστος εργασίας από το 2009 έχει κατέβει στο 23% και το καλάθι της νοικοκυράς έχει μειωθεί κατά -1,1% και έχουμε 1,1 ΑΕΠ περίπου 2δς περισσότερες εξαγωγές από εισαγωγές και στον κρατικό προϋπολογισμό έχουμε 3,8 δις.

Τα γερμανικά συνδικάτα υπέγραψαν το 2002 σύμβαση με αύξηση μισθού κατά **2,3%** για δέκα χρόνια, οι περισσότερες χώρες της ΕΟΚ είχαν αύξηση μισθού γύρω στο **30%** και φυσικά και η Ελλάδα, γι'αυτό η Γερμανία ήταν και θα είναι ανταγωνιστική όλα αυτά τα χρόνια. Απ'ότι φαίνεται τα συνδικάτα στη Γερμανία βλέπουν πιο μακροπρόθεσμα τη δουλειά τους. Προτιμούν να παίρνουν λιγότερα και να κρατούν τις δουλειές τους, ενώ οι άλλες χώρες άφησαν να αυξηθεί υπέρογκα το κόστος εργασίας, με αποτέλεσμα να χαθούν αρκετές θέσεις εργασίας, μέρος των οποίων πήραν οι γερμανοί.

Το ευχάριστο είναι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και ειδικά η JP Morgan εκτιμά ότι έχει **ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος της διαδρομής στην Ελλάδα** και η **οικονομία σταθεροποιείται** και **βρίσκεται σε εξέλιξη**, η **ανάκαμψη** με θετικά οφέλη για την χώρα και τον τραπεζικό κλάδο.

Ακούμε συχνά στα ΜΜΕ και περίφημα πάνελ της τηλεόρασης ότι οι τράπεζες, δηλαδή οι μέτοχοί τους έχουν βγάλει δις. **Έχουμε αποπληροφόρηση λόγω υπερνημέρωσης.** Η ουσία είναι ότι οι μέτοχοι έχασαν από το 2008 που ξεκίνησε η κρίση το 97,3% των χρημάτων τους, δηλαδή η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών πριν ήταν 55 δις και τώρα είναι 1,5 δις. Άρα είναι και αυτός ένας λαϊκίστικος μύθος που πουλάει.

Ακούμε καθημερινά συζητήσεις από διάφορους ότι θα είμεθα καλύτερα με τη δραχμή και ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί με το Ευρώ. Μα αν είμαστε στη δραχμή, θα μας ανέβαζε η υποτίμηση και ο πληθωρισμός. Τέρμα τα ταξίδια στο εξωτερικό, θα είχαμε και το κόστος της αλλαγής συναλλάγματος που κυμαίνεται μέχρι 5% , όπου σε πιάσουν τα γραφεία αλλαγής συναλλάγματος και το κόστος της ασφάλισης των εξαγωγών κ.α αν θυμάστε όταν εισαγάγαμε εμπορεύματα σε ξένο νόμισμα και παίρναμε πίστωση δεν γνωρίζαμε πόσο παραπάνω θα πληρώσουμε και τα ασφαλίσαμε με κόστος.

Μπορεί να ανέβηκαν τα μικροπράγματα ο καφές, τα πουρμπουάρ κτλ. Παλιά ένα πεντακοσάριο (πεντακόσιες δραχμές) για πουρμπουάρ ήταν πολλά λεφτά τώρα δίνεις πέντε ευρώ και τους φαίνονται λίγα. Αλλά αυτό για μένα δεν έχει πολύ σχέση με τη δραχμή/ευρώ οι τιμές διαμορφώνονται βάση προσφοράς και ζήτησης.

Το παγκόσμιο πρόβλημα που έχει ο πλανήτης μας σήμερα είναι η **κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου** πράγμα που συζητήθηκε αρκετά στο διεθνές φοροουμ στο Davos. Αυτό απασχολεί όλες τις χώρες και ειδικά την Αμερική για αυτό μίλησε και ο

Ομπάμα επι του θέματος και την Κίνα φυσικά που παρόλο που έχει κομμουνιστικό κράτος και ελεύθερη οικονομία, δεν μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές στα εισοδήματα, οι οποίες αρχίζουν από 2-3 δολάρια την ημέρα σχεδόν στο μισό πληθυσμό ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των Κινέζων έχουν τεράστια εισοδήματα και όπως γνωρίζουμε αναδύονται και πολύ δισεκατομμυριούχοι. Δυστυχώς το ίδιο πρόβλημα έχει και η Ρωσία, Βραζιλία κ.α. **οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι ειδικά στα αναπτυσσόμενα κράτη.**

Βέβαιον είναι ότι ο πλανήτης παράγει πολύ περισσότερο από πριν και έχει ανέβει το μέσο βιοτικό του επίπεδο σημαντικά αφού μόνο στην Κίνα τα τελευταία 35 χρόνια 350 εκατομμύρια άνθρωποι χόρτασαν και μάλιστα βασικά. Το ζητούμενο είναι η ίση κατανομή. Το πρόβλημα της άνισης κατανομής δεν είναι και αυτό άσπρο μαύρο έχει πολλές πτυχές για μένα πρέπει να **βρεθεί μία «φόρμουλα»** που να αφήνει και να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα από την άλλη να γίνεται μία πιο δίκαιη κατανομή. Η πίττα πρέπει πρώτα να φτιαχτεί και μετά να μοιραστεί. Η ουσία είναι πως θα φτιαχτεί και με λιγότερο κόστος.

Σύμφωνα με το Time Magazine η παγκόσμια ανισότητα δεν είναι απλά ένα κοινωνικό ζήτημα **αλλά είναι το πιο ακανθώδες και θέτει το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας σε κίνδυνο.** Αυτή η παγκόσμια ανισότητα είναι πολύ κακό πράγμα και θα γίνει χειρότερη πριν γίνει καλύτερη. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι αλλά ένας από τους βασικότερους είναι ότι οφείλεται στις δυνάμεις της **παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας** και **ευνοεί εκείνους** που βρίσκονται στην κορυφή της **κοινωνικοοικονομικής** κλίμακας.

Μία μελέτη της εταιρείας Μακένζι βρήκε ότι στην επόμενη δεκαετία 230 εκατομμύρια θέσεις εργασίας του άσπρου γιακά (white collar) θα μετασχηματιστούν ή θα εξαλειφθούν από τους υπολογιστές.

Ο Eric Schmidt πρώην πρόεδρος της Google προειδοποίησε ότι είμαστε σε έναν αγώνα δρόμο μεταξύ των υπολογιστών και των ανθρώπων και θα πρέπει να **βεβαιωθούμε ότι θα κερδίσουν οι άνθρωποι.**

Η ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος πάντα υπήρχε τώρα όμως γίνεται πιο οξύ παγκόσμιο πρόβλημα, που όμως φαίνεται πολύ δύσκολο να λυθεί σύντομα, ας ελπίσουμε να βρεθούν ιδέες, λύσεις και προτάσεις να μειωθεί τουλάχιστον.

Προτάθηκαν στο Davos αρκετές ιδέες αλλά καταλυτική λύση δεν βρέθηκε. Πρέπει να γίνουν παγκόσμιες οργανωμένες προσπάθειες για να μειωθεί αλλά δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί όπως προανέφερα, άλλωστε όπως αρκετοί φιλόσοφοι αρχίζοντας από τον Αριστοτέλη, Νίτσε, Καζαντζάκη κ.α δεν πίστευαν στην ισότητα των ανθρώπων, δεν πίστευαν ότι η ισότητα μπορεί να γίνει και να φέρει ευδαιμονία στους ανθρώπους, αντίθετα πίστευαν στην ανισότητα των ανθρώπων και ότι όλοι οι άνθρωποι δεν μπορεί να είναι ίσοι και κατά συνέπεια δεν μπορεί να αποδίδουν το ίδιο στην κοινωνία και είναι δίκαιον και φρόνιμον αυτοί που παράγουν περισσότερο να αμείβονται και περισσότερο, διαφορετικά θα υπάρξει τελεμάρωση και αδράνεια στην κοινωνία, το είδαμε στο πείραμα του υπαρκτού σοσιαλισμού που στην μεν θεωρία ήταν λογικό και δίκαιο, όμως δικαιώνοντας τον Αριστοτέλη και τους άλλους στην πράξη.

Πιστεύω ότι φάγαμε αρκετή φουρτούνα και περνάμε τώρα τον κάβο, χρειάζεται όμως ακόμη αρκετή προσπάθεια για να μπούμε στο λιμάνι.

Σίγουρα η κρίση έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα οικονομικά, συναισθηματικά, ηθικά, δημιουργεί φόβους για το αύριο και όπως λει ο καταξιωμένος ηθοποιός **Κώστας Καζάκος** στην καθημερινή ο φόβος στην κυριολεκτική και στην υπαρξιακή του διάθεση είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου, **για να βάλεις τη ζωή σου σε τάξη πρέπει να ξεπεράσεις τους φόβους σου**, από τους μικρούς καθημερινούς μέχρι του θανάτου. Όπως το λει ο Αλεξανδρινός «*τις αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς μην την εξευτιλίζεις*

μες στην πολύ συνάφεια του κόσμου, μες στις πολλές κινήσεις και **ομιλίες...** (πχ στα ΜΜΕ) ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική». Και τι ωραία που ζητά στο (απολείπει ο θεός Αντώνιον) να αντιμετωπίσει το θάνατο, προχώρησε σταθερά προς το παράθυρο και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις, το να αντιμετωπίζεις το θάνατο με ψυχραιμία ανεξάρτητα αν είναι κοντά ή μακριά σου δίνει θάρρος και καθαρό μυαλό κάτι που χρειαζόμαστε για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις και να μπούμε στο λιμάνι.

Πολλός κόσμος αναμένει **τον ηγέτη τον Ιησού, όπως έλεγε ο Ελύτης μεγάλη ουτοπία, άκρως επικίνδυνη ακραία ιδεαλιστική.**

Αυτό που νομίζω είναι ότι ο αριστερός ηγέτης στην ουσία δεν υπάρχει γιατί όποιος και να είναι θα μεταλλαχτεί σε φιλελεύθερο ή εκσυγχρονιστή «το ζήσαμε». Δυστυχώς ή ευτυχώς η σημερινή εξουσία εξαρτάται σημαντικά από τις διεθνείς αγορές μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μύθοι ότι λεφτά υπάρχουν θυραθεν(έξω από αυτό) όπως έλεγε και ο Μέγα Βασίλειος. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, οι μύθοι της χρηματοδότησης από Ρωσία και Κίνα ξεπεράστηκαν.

Δεν άκουσα σχεδόν κανένα δημοσιογράφο να πει θετικά στοιχεία όλο το μνημόνιο ήταν/είναι καταστροφή (εκτός από την **Κάτια τη Μακρή** που είπε ότι το πλεόνασμα είναι θετικό στοιχείο) όλο μοιρολόι, λαϊκισμούς, υπερβολές, ανακρίβειες που δημιουργούν φόβο της **υπαρξιακής διάστασης και πνίγουν κάθε αισιοδοξία** αντί να προσπαθήσουν να ελαφρύνουν τον πόνο του λαού που με τις θυσίες του έγιναν τα όποια θετικά αποτελέσματα και αρκετά νοικοκυρέματα.

Εν κατακλείδι για να έχουμε ανάπτυξη και να δανειστούμε λεφτά πρέπει να έχουμε ισχυρό νόμισμα. **Ισχυρό νόμισμα σημαίνει δεμένοι στο άρμα του ευρώ**, ανάπτυξη σημαίνει θέσεις εργασίας, για μία μέτρια ανάπτυξη μέχρι το 2020, όπως είπε και ο Χριστοδουλάκης στον epiko.gr χρειαζόμαθα 110 δις κυρίως από το εξωτερικό και ρωτώ, ορισμένους εναπομεινάντες θιασώτες της δραχμής, πού θα βρεθούν τα λεφτά για να έχουμε ανάπτυξη και να βρούμε δουλειά εμείς και τα παιδιά μας. Λεφτά υπάρχουν αλλά μόνο στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα όπως προανέφερα. Για να τα πάρεις πρέπει να έχεις πιστοληπτική υποδομή με σταθερό και χαμηλό νόμισμα, τότε μόνο μπορείς να δανειστείς με ένα χαμηλό επιτόκιο και να μπορέσεις μελλοντικά να ξεχρεώσεις το χρέος σου χωρίς υπερμέτρες θυσίες. Το τι έχει γίνει δεν έχει μεγάλη σημασία **πιστεύω ότι από λίγο έως πολύ όλοι φταιμε.** Αλλά αυτό που τονίζετε σε όλα τα οικονομικά σεμινάρια είναι ότι ο,τι έχει γίνει στο παρελθόν καλώς ή κακώς να προσέχουμε να μην ξαναγίνει, όμως οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν με γνώμονα την επικρατούσα σημερινή κατάσταση και συγκυρία. **«Keep walking και αν χρειάζεται keep jogging»** προχωρήστε σταθερά προς το παράθυρο μην φοβάστε τον θάνατο. Το θάρρος τον παλεύει και τον νικά αρκετές φορές γιατί όχι και την κρίση;

Υ.Γ. : Γράφοντας αυτό το άρθρο άκουσα τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης κύριο **Δένδια** να λέει ότι έχει μειωθεί η εγκληματικότητα κατά 17%, πράγμα πολύ σοβαρό για την ανάπτυξη. Όλοι γνωρίζουμε ότι το γκέτο των μεγάλων πόλεων καθάρισε αρκετά. Ότι η δικαιοσύνη με νέα όπλα που της έδωσε η κυβέρνηση του μνημονίου " αρχίζει να ξεκαθαρίζει υποθέσεις που ήταν χρόνια στο ντουλάπι.

Ακούσατε κανένα δημοσιογράφο να εστιάζει σε αυτά τα θετικά; Έχουν συνηθίσει τον κόσμο στο μοϊρολόι, έχει γίνει έντονη συνήθεια του λαού μας **να ορέγεται** με τα κακά μαντάτα και σε αυτό πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία στην οποία ως επι το πλείστον έχουν το σλόγκαν της υπερβολής και την **σκοπιμότητα της ακροαματικότητας.**