

# Draft

## Σοφοκλέους «Αντιγόνη»

Σε σκηνοθεσία της Βουλιώτισσας Νατάσσας Τριανταφύλλη πλαισιωμένη από τη μουσική της Μόνικα στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη (σε ασύνδετο σχήμα)

Στο 20 Γυμνάσιο της Βούλας, εδώ και χρόνια, εργάζεται ως καθηγήτρια των καλλιτεχνικών μάρκανά της μαθητών της και είναι πάντα δίπλα τους.

Είναι η κυρία Ντέπι Φραγκεδάκη που μαζί με τους μαθητές της, και τη συνεργασία άλλων καθηγητών, ανεβάζει θεατρικά έργα που εισάγουν τους μαθητές στον κόσμο του θεάτρου, μεταδίδουν την έμπνευση και τη γλυκύτητα της τέχνης και χαρίζουν τη χαρά της συμμετοχής σε ένα όμορφο κοινό απότελεσμα. Ένα από αυτά ήταν η Αντιγόνη του Σοφοκλή!

Στον ίδιο ερασιτεχνικό θίσο ήταν και η, μαθήτρια τότε, Νατάσσα Τριανταφύλλη, που τώρα σκηνοθετεί τη δική της Αντιγόνη στο Θέατρο του Μουσείου Μπενάκη υπό την αιγίδα του Φεστιβάλ Αθηνών.

Παρακολούθησα με λαχτάρα την παράσταση και επιβεβαώνω ταπεινά πώς η σκηνοθετική σύλληψη, τα πρωτότυπα σκηνικά, η μουσική της χαρισματικής Μόνικα και οι ηθοποιοί που έλαβαν μέρος στην παράσταση, πρόσφεραν ένα θέαμα που, ειλικρινά, μας συγκίνεσε.

Διερωτώμαι, πώς συχνά η προσφορά μας στη ζωή λειτουργεί με τρόπους μυστικούς και απροσδιόριστους...

Ίσως η λαχτάρα της και η Ντέπι Φραγκεδάκη να έσπειρε κι αυτή το δικό της σπόρο και ίσως η Νατάσσα Τριανταφύλλη να αποτελεί μέρος της μουσικής καρποφορίας...

Ποιος έρει πώσα παιδιά αφελήθηκαν με απροσδιόριστους τρόπους από ένα γυμνασιακό δρώμενο που έλαβε χώρα στο Ντέπι;

Πάντως 19 χρόνια μετά, το Αθηναϊκό κοινό απόλαυσε μια ξεχωριστή Αντιγόνη του Σοφοκλή!

Με αφορμή λοιπόν τα παραπάνω άρχισα σε γεγονότα ότι η Ερωτίδα της Αντιγόνης του Σοφοκλή είναι και σκέψεις για την Αντιγόνη της Κρέοντας:

«Έρως ανήκατε μάχαν», λοιπόν,

«Έρως, ός εν κτήμασι πίπτεις, ός εν μαλακίσ παρειαίς νεάνιδος εννυχεύεις»,

που μάθαινα κι εγώ στο Γυμνάσιο στο Ντέπι.

Το έργο έχει ολές τις φάσεις του ανθρώπου πνεύματος και τέχνης. Έχει φιλοσοφία, ποίηση, λογοτεχνία, ερωτικά, δομή κλειστή και πάντα διαχρονική.

Όπως γνωρίζετε οι τραγωδίες είναι διαχρονικές και γι αυτό το λόγο πάζονται έως και σήμερα χωρίς αλλαγές και πάντα απεικονίζουν και το σήμερο.

Για όσους δε θυμάστε, μια συνοπτική υπόθεση του έργου είναι:

Μετά το θάνατο του Οιδίποδα, ο γιοί του, Επεστίης και Πολυνείκης, αποφάσισαν να κρατήσουν

γυναίκα που αφού γκράζεται τις ικανότητες και τις ανάγκες των μαθητών της και είναι πάντα δίπλα τους.

Είναι η κυρία Ντέπι Φραγκεδάκη που μαζί με τους μαθητές της, και τη συνεργασία άλλων καθηγητών, ανεβάζει θεατρικά έργα που εισάγουν τους μαθητές στον κόσμο του θεάτρου, μεταδίδουν την έμπνευση και τη γλυκύτητα της τέχνης και χαρίζουν τη χαρά της συμμετοχής σε ένα όμορφο κοινό απότελεσμα.

Λεσμά. Ένα από αυτά ήταν η Αντιγόνη του Σοφοκλή!

Στον ίδιο ερασιτεχνικό θίσο ήταν και η, μαθήτρια τότε, Νατάσσα Τριανταφύλλη, που τώρα σκηνοθετεί τη δική της Αντιγόνη στο Θέατρο του Μουσείου Μπενάκη υπό την αιγίδα του Φεστιβάλ Αθηνών.

Παρακολούθησα με λαχτάρα την παράσταση και επιβεβαώνω ταπεινά πώς η σκηνοθετική σύλληψη, τα πρωτότυπα σκηνικά, η μουσική της χαρισματικής Μόνικα και οι ηθοποιοί που έλαβαν μέρος στην παράσταση, πρόσφεραν ένα θέαμα που διέπει ησυχία και ιδιαίτερη αίσθηση.

Διερωτώμαι, πώς συχνά η προσφορά μας στη ζωή λειτουργεί με τρόπους μυστικούς και απροσδιόριστους...

Ίσως η λαχτάρα της και η Ντέπι Φραγκεδάκη να έσπειρε κι αυτή το δικό της σπόρο και ίσως η Νατάσσα Τριανταφύλλη να αποτελεί μέρος της μουσικής καρποφορίας...

Ποιος έρει πώσα παιδιά αφελήθηκαν με απροσδιόριστους τρόπους από ένα γυμνασιακό δρώμενο που έλαβε χώρα στο Ντέπι;

Πάντως 19 χρόνια μετά, το Αθηναϊκό κοινό απόλαυσε μια ξεχωριστή Αντιγόνη του Σοφοκλή!

Με αφορμή λοιπόν τα παραπάνω άρχισα σε γεγονότα ότι η Ερωτίδα της Αντιγόνης του Σοφοκλή είναι και σκέψεις για την Αντιγόνη της Κρέοντας:

«Έρως ανήκατε μάχαν», λοιπόν,

«Έρως, ός εν κτήμασι πίπτεις, ός εν μαλακίσ παρειαίς νεάνιδος εννυχεύεις»,

που μάθαινα κι εγώ στο Γυμνάσιο στο Ντέπι.

Το έργο έχει ολές τις φάσεις του ανθρώπου πνεύματος και τέχνης. Έχει φιλοσοφία, ποίηση, λογοτεχνία, ερωτικά, δομή κλειστή και πάντα διαχρονική.

Όπως γνωρίζετε οι τραγωδίες είναι διαχρονικές και γι αυτό το λόγο πάζονται έως και σήμερα χωρίς αλλαγές και πάντα απεικονίζουν και το σήμερο.

Για όσους δε θυμάστε, μια συνοπτική υπόθεση του έργου είναι:

Μετά το θάνατο του Οιδίποδα, ο γιοί του, Επεστίης

και Πολυνείκης, αποφάσισαν να κρατήσουν

αυτού την έξουσία, βασιλεύοντας ένα χρόνο στον άνθρωπο. Πέρα απ' τον αφρισμένο ωκεανό περνάει με το νοτιό, έσκιζοντας τα φουσκωμένα κύματα και τη Γη, την υπέρτατη θεά, την άφθαρτη και ακάμτητη οργώνει, με το αλέτριο το δεμένο στα άλογα, προποτάθωντας να την κάνει να βλαστίσει χρόνο με το χρόνο.

Έμαθε να μιλάει με εμπνευσμένη σκέψη, δημιουργήσεις κοινωνία και νόμους και βρήκε τρόπο να φυλάγεται από τους πάγους και το κρύο και της βροχής τις μπόρες. Όλα τα καταφέρει, έχω από είνα: ιδείτο μέλλον. Μόνο από το θάνατο δε θα γίλιταις οι αιτήσεις της γλυκύτητας που με ανέβασε στα ουράνια αλλά με το φίλοσοφικό κομμάτι της τραγωδίας.

Σας παραθέτω, το παρακάτω κείμενο της μετάφρασης και το κείμενο της σκηνικής που ανέβασε στη θέση της Θέρας, την Επεστίη, ολλαντικός πρόσωπος, πίσω από τη σκηνή.

Πάντως η Επεστίη της Νατάσσας Τριανταφύλλη, που τώρα σκηνοθετεί τη δική της Αντιγόνη στο Θέατρο του Μουσείου Μπενάκη, μαζί με τη Μόνικα, αποφάσισε να την παραβεί και να τον θάψει μόνη της.

ΚΡΕΟΝΤΑΣ : Μα ξέρει πως τα πείσματα τα πιο σκληρά λαγύζουν, ακόμα ως οι αυτό τοπό απόλιτοι πόλεις που επιτρέπει τη συμμετοχή σε ένα όμορφο κοινό.

ΚΡΕΟΝΤΑΣ : Είναι αδύνατον να μάθεις τα φρύνηματα, τη σκέψη, την ψυχή του κάθε ανθρώπου, προτού πάρει στα χέρια του την έξουσία. Για μένα, αυτός που κυβερνάει την πόλη και δεν αποφασίζει τον καλύτερο για τα καλά και πότε στο καλό και πότε στο καλό το καλό.

ΧΟΡΟΣ : Ευτυχισμένος είναι αυτός που δε γεύτηκε την έξαστη της σκηνής και έχει την αρχική της συμμετοχή σε ένα όμορφο κοινό.

ΧΟΡΟΣ : Ευτυχισμένος είναι αυτός που δε γεύτηκε την έξαστη της σκηνής και έχει την αρχική της συμμετοχή σε ένα όμορφο κοινό.

ΧΟΡΟΣ : Ευτυχισμένος είναι αυτός που δε γεύτηκε την έξαστη της σκηνής και έχει την αρχική της συμμετοχή σε ένα όμορφο κοινό.

ΧΟΡΟΣ : Ευτυχισμένος είναι αυτός που δε γεύτηκε την έξαστη της σκηνής και έχει την αρχική της συμμετοχή σε ένα όμορφο κοινό.

ΧΟΡΟΣ : Ευτυχισμένος είναι αυτός που δε γεύτηκε την έξαστη της σκηνής και έχει την αρχική της συμμετοχή σε ένα όμορφο κοινό.

ΧΟΡΟΣ : Ευτυχισμένος είναι αυτός που δε γεύτηκε την έξαστη της σκηνής και έχει την αρχική της συμμετοχή σε ένα όμορφο κοινό.

ΧΟΡΟΣ : Ευτυχισμένος είναι αυτός που δε γεύτηκε την έξαστη της σκηνής και έχει την αρχική της συμμετοχή σε ένα όμορφο κοινό.

ΧΟΡΟΣ : Ευτυχισμένος είναι αυτός που δε γεύτηκε την έξαστη της σκηνής και έχει την αρχική της συμμετοχή σε ένα όμορφο κοινό.

ΧΟΡΟΣ : Ευτυχισμένος είναι αυτός που δε γεύτηκε την έξαστη της σκηνής και έχει την αρχική της συμμετοχή σε ένα όμορφο κοινό.

ΧΟΡΟΣ : Ευτυχισμένος είναι αυτός που δε γεύτηκε την έξαστη της σκηνής και έχει την αρχική της συμμετοχή σε ένα όμορφο κοινό.

ΧΟΡΟΣ : Ευτυχισμένος είναι αυτός που δε γεύτηκε την έξαστη της σκηνής και έχει την αρχική της συμμετοχή σε ένα όμορφο κοινό.

ράδοια, μα τίποτα πιο θαυμαστό από τον άνθρωπο. Πέρα απ' τον α