

# Ακτίνες Αισιοδοξίας

(σε ασύνδετο σχήμα)



Γράφει ο  
**Βύρων Τομάζος**  
Μηχανολόγος,  
Απόφοιτος Πολυτεχνείου  
Μονάχου  
e-mail: byron.tomazos@  
wartsila.com

Στο προηγούμενο άρθρο μου ανέφερα ότι τα σημερινά σύνορα είναι σε μορφή δικτύου (nets) και αντί για τείχη, ο πλούτος, οι ιδέες, η πληροφόρηση και τα λεφτά μπορούν πλέον να κινηθούν ελεύθερα γύρω στον κόσμο. Όμως και οι αρνητικές δυνάμεις καθορίζουν σε όλο τον κόσμο κοινές τύχες, πρόσφατο παράδειγμα η LEHMAN BROTHERS στις ΗΠΑ, η οικονομική κρίση που ζει ο πλανήτης έκεινης από εκεί και εξαπλώθηκε παντού. Είναι μία απόδειξη ότι για το καλύτερο ή το χειρότερο δε μπορούμε πλέον στον πλανήτη να ζήσουμε ξεχωριστά.

Κλειδί για όλους μας είτε ως άτομα ή είτε ως κοινωνία ή έθνος είναι η αισιοδοξία και ορισμένοι αναλυτές ψάχνουν τρόπους να βρουν αισιόδοξα μη-

νύματα όπως το πρόσφατο άρθρο του Bill Clinton στο TIME με τίτλο «OPTIMISM» κάτι που χρειαζόμαστε εμείς οι Έλληνες σ' αυτή την περίοδο περισσότερο από τους άλλους λαούς.

«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι που σημαίνει ότι με άλλα τόσα την ξαναφτάχνεις». Οδυσσέας Ελύτης

Σε αυτές τις στιγμές αναζήτησης αισιοδοξίας οι παραπάνω γραμμές σηματοδοτούν προσωπικά την ελπίδα ότι η αγαπημένη μας Ελλάδα, στη μακρόχρονη πορεία της, είχε πάντα στην ύπαρξη της τα παραπάνω στοιχεία: τις ελιές με τη διαχρονική τους ύπαρξη και τις βαθιές τους ρίζες, το Καράβι το άνοιγμα της Ελλάδος στο απότερο κοσμοπολίτικο και για την Άμπελο, τη σχέση της Ελλάδος με τη χριστιανοσύνη.

Οι τρεις μαγικές λέξεις:  
**Αισιοδοξία, Αισιοδοξία, Αισιοδοξία...**

Από την τεχνολογία στην ισότητα ο κόσμος γίνεται διαρκώς καλύτερος παρόλο τα ψυχολακτικά αρκετών που βλέπουν πάντα το μισοάδειο ποτήρι πάντα άδειο αντί για γεμάτο. Για το νόημα της ζωής υπάρχουν πολλές θεωρίες. Όμως εμείς για να υπερνικήσουμε την κρίση πρέπει να βρούμε ένα πιο προσαρμοσμένο μοντέλο ζωής που θα ικανοποιεί τις ανάγκες μας και θα παλεύει με τα αντίξια της κρίσης.

Νόημα στη ζωή δεν δίνει η αδράνεια, η αποχή από τη ζωή, η παθητική στάση αιτέαντι της. Εμείς δημιουργούμε και τη ζωή και τον εαυτό μας με τη βοήθεια των πραγμάτων του εξωτερικού κόσμου.

Όποιος περιμένει κάτι από τη ζωή χωρίς αγώνα σίγουρα θα απογοητευτεί. Δεν πρέπει να φερόμαστε απέναντι στη ζωή σαν παραχαϊδέμενα παιδιά που ζητούν δώρα. Η ζωή άλλωστε όπως ειπώθηκε δεν είναι μητέρα αλλά μητρία και έχει και τη δύσκολη όψη της. Ωτόσο παρά τον αγώνα τους πολλοί άνθρωποι αποτυγχάνουν στη ζωή, για πολλούς λόγους που οφείλονται είτε σε αυτούς τους ίδιους αλλά και πέρα από αυτούς.

Οι άνθρωποι αποτυγχάνουν σε πολλά κοινά πράγματα. Π.χ. δεν μπορεί να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία, δεν μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια, χάνει την εργασία του, την υγεία του

κλπ. Έτσι ζει το βίωμα της αποτυχίας, που ποικίλει σε βαθμούς, είναι συνδεδεμένο αυτό που ονομάζουμε αισιοδοξία, αισιοδοξη θέωρηση και τα λεφτά μπορούν πλέον να κινηθούν ελεύθερα γύρω στον κόσμο. Όμως και οι αρνητικές δυνάμεις καθορίζουν σε όλο τον κόσμο κοινές τύχες, πρόσφατο παράδειγμα η LEHMAN BROTHERS στις ΗΠΑ, η οικονομική κρίση που ζει ο πλανήτης έκεινης από εκεί και εξαπλώθηκε παντού. Είναι μία απόδειξη ότι για το καλύτερο ή το χειρότερο δε μπορούμε πλέον στον πλανήτη να ζήσουμε ξεχωριστά.

«Κατηγορεί τη ζωή για να αποφύγει να ομολογήσει την αναξιότητα του... Αν αποτύχει φταίει η ζωή με τις δυσκολίες της και τους παραλογισμούς της και όχι ο ίδιος». Νίτσε

Η αισιοδοξία είναι ένας μηχανισμός εκλογικούς και μεταθέσης ευθυνών γιατί ο άνθρωπος δεν αντέχει την αποτυχία ούτε μπορεί να πάρει την ευθύνη για αυτή.

Σαν λαός βλέπουμε την αισιοδοξία να κορυφώνεται με την κρίση, συνέχεια λέμε και ακούμε δεν υπάρχει κράτος, θα φαλίρισουμε, θα πεινάσουμε, για όλα φταίνε οι πολιτικοί, οι ξένοι με αυτοκράτειρα την Merkel, δεν μπορείς πλέον να κυκλοφορήσεις στην Αθήνα, πάνε οι συντάξεις μας, δεν υπάρχει δικαιούνη, καταστρέφουν τις ένοπλες δυνάμεις κ.α. τα λένε αυτοί που βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο.

Σίγουρα ορισμένα συμβαίνουν, αλλά όμως οι Έλληνες έχουμε και το σύνδρομο της υπερβολής. Π.χ. όλοι οι αγρότες πεινούν αλλά και ορισμένοι κυκλοφορούν με Mercedes άρα δεν είναι όλοι είναι μερικοί.

Άλλωστε η εκκλησία μας λέει για τους «μη έχοντες και τα πάντα κατέχοντες!»

Η Coco Chanel: «Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λεφτά και άνθρωποι που είναι πλούσιοι!»

Παρά τις διαρκές κριτικές στο ελεύθερο εμπόριο και ελεύθερες αγορές είναι αξιοσημείωτο να ενθυμούμεθα ότι στα τελευταία είκοσιπέντε χρόνια μέχρι την κρίση του 2008, πολλοί άνθρωποι διεθνώς μετακινήθηκαν από τη φωτιά στη μεσαία τάξη, στην Κίνα ανέβηκαν 400 εκατομμύρια άνθρωποι, νούμερο φανταστικό και αισιόδοξο.

Η μοντέρνα τεχνολογία έχει αλλάξει τη ζωή του πλανήτη και προωθεί την ισότητα και ίσα δικαιώματα των ανθρώπων γιατί τα στεγανά έσπασαν, ειδικά με το internet.

Μία μελέτη των Ηνωμένων Εθνών βρήκε ότι τα CELL PHONES (κινητά) είναι μία από τις αισιοδοξης επιτεύξεις στην ιστορία για να εξαλείψουν τη φωτιά, φέρουν πλέον πληροφορήση / επιμόρφωση φτηνή για τον πολύ κόσμο, ακόμα και στην Αφρική 50% των οικογενειών έχουν κινητό σε σχέση με 4% το internet.

Γίνονται πολλά στις αναπτυσσόμενες χώρες με τα κινητά, μεταφορά χρημάτων καταθέσεις κλπ και συνεχώς οι χρήστες αυξάνονται και αυξάνεται η αισιοδοξήτητη.

Ο κόσμος οργανώνεται καλύτερα να αντιμετωπίσει την φωτιά και τις ασθενείες και πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις έχει πετύχει στον κόσμο όχι μόνο των κολοσσών όπως του Bill Gates αλλά και των μικρών όπως του φίλου και συμφοιτητή μου κ. Απόστολος Δόμβρου, στην Κένυα που σπουδάζει παιδιά φτωχών οικογενειών.

Το έναυσμα άρχισε όταν επισκέφτηκε τη χώρα και είδε αφίσες στα χωριά «Μην πουλήσετε τα παιδιά σας για ένα πρόβατο ή μία αγελάδα» ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του γαμπρού

αγελάδα ή πρόβατο. Ο Απόστολος Δόμβρος πήρε κορίτσια τα έστειλε σχολείο, έκανε πηγάδια στα χωριά γιατί τα κορίτσια κουβαλάνε νερό με ένα μπιτόνι στο κεφάλι μέχρι και πέντε χιλιόμετρα τη φορά (κάθε ένα μπιτόνι ζύγιζε 20 λίτρα) σχολεία, θρανία κλπ, βλέπετε εκεί που πας να αφήσεις τη δυστυχία σου δεν την αφήνεις γιατί βρίσκεις μία χειρότερη.

Ο Απόστολος λέει ότι «**ο φτωχότερος Έλληνας είναι ο πλουσιότερος Κενυάτης**».

Τέτοια υπάρχουν αρκετά.

Η μοντέρνα πληροφορήση μας βοηθάει πολύ να καλυτερέψουμε τη ζωή μας.

Η πράσινη ενέργεια είναι πιο προσιτή τώρα με ένα μικρό φωτοβολταικό μπορείς να έχεις μία λάμπτα και ένα ψυγείο, με ένα μικρό φακό με μικρή ηλιακή κυψέλη βλέπεις άνετα και διαβάζεις (το έχω και εγώ).

Τώρα πλέον η πράσινη ενέργεια είναι πολύ πιο αποδοτική, έχει κατέβει το κόστος -ειδικά στα φωτοβολταικά πολύ- και έτσι θα προχωρήσει με μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξη, έχει δε το πρότερη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και στα πιο απομονωμένα μέρη. Η χώρα μας με την πολύ μεγάλη ηλιαφάνεια έχει μεγάλο μέλλον στον τομέα αυτό.

Η ενέργεια, οι δρόμοι, υποδομές είναι τα βασικά για την ανάπτυξη του κόσμου και αυτά προχωρούν. Το πρόβλημα είναι το GAP η διαφορά εισόδημας το No 1 (πρόβλημα).

Το πρόβλημα είναι ότι στη φωτιά μεριά του πλανήτη ο πλυνθισμός αυξάνεται γρηγορότερα απ' ότι μπορεί να ικανοποιηθεί ακόμα ο μοντέρνος κόσμος- εκεί χρειάζονται μακροπρόθεσμα προγράμματα για να ισομερισθεί κατά κάποιο τρόπο η διαφορά, η οποία που θα είχε μεγάλη πάροια στην προστασία των πλησιάζοντα πλημμυρών και προστασία της περιβάλλοντος.

Ολη αυτή η ποσότητα αερίου που θα εξαχθεί από τις ίδιες τις χώρες και το περίσσιο θα εξαχθεί με καράβια ανά τον κόσμο, καλό σημάδι για την ναυτιλία μας.

Σίγουρα αυτό είναι μια θετική έξιλη για τον πλανήτη μας γιατί ο υπόγειος ενεργειακά πλούτος θα εξαπλωθεί ανά τον κόσμο και θα έχει πολλές γεοπολιτικές συνέπειες. Είναι και αυτό μια μεγάλη ακτίνα αισιοδοξίας για την ευημερία του κόσμου.

Η ιδέα της πράσινης ενέργειας αρχίζει πλέον να δίνει καρπούς, οι τιμές των φωτοβολται