

ο Πόντος και «ο Ζώρας του Πόντου»



Γράφει ο
Βύρων Τομάζος
Μηχανολόγος,
Απόφοιτος Πολυτεχνείου
Μονάχου
e-mail: byron.tomazos@wartsila.com



Ο Ζώρας του Πόντου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ

Όταν είχα πάει στην Καππαδο-

κία, όπου έγραψα ένα οδοιπορικό, πέρασα πολύ κοντά από τα μέρη του Πόντου. Η επιμνία μου ήταν να επι-

σκεφθώ τους τόπους που είναι συνυφασμένοι με την Ι-

στορία του έθνους μας.

Ομοιογένως, ωστόσο, ότι διαπίστωσα πόσα λίγα πράγμα-

τα γνώριζα για τους Πόντιους όταν δύβασα το βιβλίο

του Τάσου Κοντογιαννίδη «Ο Ζώρας του Πόντου», από

τις εκδόσεις Λιβάνη.

Ο βίος του «Ζώρα του Πόντου» με ενέπνευση γρά-

ψω αυτό το άρθρο αναλογιζόμενος την ιστορία αυτού

του πανέμορφου λαού.

Με ενέπνευση καθέως κατεδακινένει ώμορφα στοιχεία της ποντιακής αλλά και της ευρύτερης ελληνικής ιδιο-

συγκρασίας που με μόχθο, αυταπάρθηση, απαντοχή και

πίστη καταφέρνει να επιβιώνει και να παρόμιο πολιτισμό

αλλά και να διδάσκει ανθρωπισμό ακόμα και μέσα από

τις αντιδούτερες βιοτικές συνθήκες.

Στο σχολείο μας μάθαμε λίγα πράγματα για τον Πόντο, γιατί η Ποντιακή ιστορία, δυστυχώς, δεν είχε ακόμα συμπεριληφθεί στην ιστορία του Ελληνικού έθνους και από ότι μαθαίνων ακόμα δεν έχει ενταχθεί στην διδακτέα ύλη, και για αυτό δεν τη διδάσκονται ούτε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας...

Είναι κρίμα να μην επικοινωνείται η οδύσσεια αυτών των ανθρώπων, που έζησαν τέτοια τραγωδία, σφαγάστηκαν και ξέκληριστηκαν οι οικογένειές τους γιατί ήταν Έλληνες και δεν δέχονταν να αποβάλουν την ελληνική τους ταυτότητα και τα πιστεύωντας.

Ο ποντιακός προστατευόμενος θεός της Απτεις του Πόντου, η περιοχή έχει μια μακροχρόνια παρδοσίου ανεξαρτησίας. Το βασαλίου του Πόντου που κυβερνήθηκε προτίστα από τους έξι βασιλάδες, τους επονομάζομένους Μιθριδάτες, ήταν ελληνικό κράτος που διήρκησε από το 291 Χ. ως τη Ρωμαϊκή κατάκτηση, το 63 Χ. Ακολούθησε η Ρωμαϊκή περιόδος και έπειτα η Βυζαντινή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πόντος βίωσε φάσεις ακόμα περισσότερες ελληνικές ζώες αν συνυπολογιστούν όλες οι περιοχές της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Μετά από την πιώση της Κωνσταντινούπολης, στην τέ-

ταρτή σταυροφορία (το 1204), η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας δημιουργήθηκε ως ένα ανεξάρτητο διά-

δοχό κράτος από τους Κομνηνούς κυβερνήτες. Η Αυτο-

κρατορία της Τραπεζούντας ήταν το τελευταίο ελληνι-

κά κυβερνώμενο έδαφος που υπέκυψε στους Οθωμα-

πό τη Μαύρη Θάλασσα (βλ. χάρτη) δηλαδή τον Εύεινο Πόντο (Φιλική Θάλασσα). Ο όρος αποτελεί ευφημισμό του «Αξένος Πόντος» (αφύλακτην θάλασσα) όπως λε-

γούταν αρχικά καθώς η διάπλευση ήταν ιδιαίτερα δύσκο-

λητή. Οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-

καί, οι οικογένειες που έζησαν στην θάλασσα ήταν οι Ασιάτι-