

Ελληνικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: «Κρίση»



Το ένασμα αυτού του άρθρου είναι ένα ανώνυμο e-mail που διάβασα σχετικά με τη προτίμηση που δείχνουν οι Έλληνες στα ξένα προϊόντα.

Πολλές φορές με έχει στεναχωρήσει η πρόχειρη κρίση που προβάλλουν διάφοροι, ότι στην Ελλάδα δεν βρίσκεις τίποτα και μόνο οι ξένες αγορές παρέχουν αξιοπιστία κτλ.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της κοινής αγοράς, με τα super market μας να είναι γεμάτα από ξένα προϊόντα, και λόγω της παγκοσμιοποίησης, οι περισσότεροι δεν δίνουν σημασία στα Ελληνικά προϊόντα πλέον και αγοράζουν κατά κόρον τα ξένα. Όμως, η «κρίση» μας επιβάλλει να κάνουμε δεύτερες σκέψεις και να συνειδητοποιήσουμε ότι τα Ελληνικά προϊόντα, ειδικά στην περίοδο που διανύουμε, αφορούν όλους μας, δημιουργούν θέσεις εργασίας, στο φύλο μας, στο γιό μας ή και στον εαυτό μας.

Παλιά, θυμάμαι ότι η προτίμηση στα ξένα προϊόντα θεωρείτο ένδειξη "status".

Οι ρίζες της τάσης τυφλής προτίμησης ξένων προϊόντων πηγάζουν από διάφορες καταβολές μειονεξίας που δυστυχώς καταρρακώνουν το νεοέλληνα, που σε συνδυασμό με την πλήρη έλλειψη σχετικής παιδευτικής κατάρτισης ενισχύουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι στιδήποτε Ελληνικό στερείται αξιοπιστία αφού δύναται να έχει παραχθεί όχι ως αποτέλεσμα ικανότητας και μόχθου αλλά ως αποτέλεσμα πονηρής χρησιμοθήρας χωρίς την απαραίτητη σοβαρότητα και προσοχή.

Φοβόμαστε, δηλαδή, όταν αγοράζουμε το Ελληνικό προϊόν ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο Έλληνας παραγωγός, βιοτέχνης, τεχνίτης, κατασκευαστής, βιομήχανος, να μας εξαπατήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο που έχουμε βιώσει εδώ και χρόνια την εξαπάτηση των δημόσων και πολιτικών φορέων.

Αυτή είναι η μόνη φορά που δεν μπορούμε να κατακρίνουμε την κυβέρνηση. Συνήθως όλα τα φορτώνουμε σε αυτή, γιατί απαγορεύεται λόγω των κανόνων της κοινότητας να προβάλλει Ελληνικά προϊόντα. Ήρθε η ώρα να προκαλέσουμε αυτή την προκατάληψη. Όχι μόνο γιατί ώς προκατάληψη στερείται αληθείας και δικαίου, αλλά και γιατί είναι μια στιγμή που ο Έλληνας παραγωγός, βιοτέχνης, τεχνίτης, κατασκευαστής, βιομήχανος, πραγματικά χρειάζεται την αρωγή μας ή τουλάχιστον την αμερόληπτη στάση και επιλογή μας. Υπάρχουν όμως και πρακτικοί λόγοι που αξίζει να αναθεωρήσουμε αυτή μας την προκατάληψη.

Η Ελλάδα δεν είναι πλέον η «ψωροκώστανα» που θεωρούσανε παλιά. Αν ψάχνετε στο ICAP (σύμβουλοι επιχειρήσεων) θα δείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 500 κερδοφόρες επιχειρήσεις, με κέρδη άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, που παράγουν αξιόλογα προϊόντα και υπηρεσίες, και άλλες 1.500 που έχουν μεταναστεύσει σε γειτονικές χώρες. Με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα για να είναι κερδοφόρες είναι και ανταγωνίστιμες με αξιόλογα προϊόντα.

Η αλλαγή στάσης είναι απλή και άμεση. Θα σας ξαφνίασει αλλά πολλά χρήματα φεύγουν στις καθημερινές αγορές μας, όπως γάλα, τυρί, κασέ-

Apό τον **Bύρωνα Τομάζο**

Μηχανολόγο Απόφοιτο Πολυτεχν. Μονάχου
e-mail: byron.tomazos@wartsila.com



ρι, γιασούρτι, σαπούνια, χαρτιά υγείας και κουζίνας, μακαρόνια, μπύρες, αναψυκτικά, ποτά, μαρμελάδες, τσιγάρα, σοκολάτες, παγωτά, μπισκότα, οδοντόκρεμες, φρούτα, κ.α. Τόσο απλά!...

Γιατί λοιπόν, όταν πάμε στο super market, να μην αγοράζουμε τα Ελληνικά προϊόντα, τα οποία έχουν το διακριτικό Bar Code 520, όπως μακαρόνια Misko ή Μέλισσα, παγωτά ΕΒΓΑ, Κρι Κρι, Δέλτα. Βούτυρα Βιτάμ, Αγνό, Κερκύρας, αλλαντικά Νίκας, Υφαντής, Creta Farm, μπύρες, Μύθος, ΦΙΞ, Άλφα, γάλα Αγνό, Μεβγάλ, Όλυμπος και πολλά άλλα, παρά να πηγαίνουμε τυφλά στα ξένα;

Αφού δεν μπορούμε να ζητήσουμε από την jet set νεολαία μας αντί για ουσίκι, βότκα, tzv, κλπ, που πίνει κατά κόρον, να επανέλθει στο κονιάκ, το τσίπουρο, ούζο τουλάχιστον ας είμαστε σίγουροι για την ποιότητα και την ποικιλία των Ελληνικών κρασιών! Ας επικεντρωθούμε τουλάχιστον σε: Αναψυκτικά ΕΨΑ, Ήβη, Νιγρίτα, Λουξ, οδοντόκρεμες Kolynos, Aqua fresh, Oulodent. Χαρτί υγείας Diana, καθαριστικά Planet, Trilet, Εύρηκα και πολλά άλλα, ακόμα, όπως:

Παπούτσια «Dexter», του φύλου μας του Γιάννη Χριστοδουλίδη από τη Βουλά που έφτιαχνε παπούτσια για την οικογένεια Κένεντυ, κατεψυγμένα από τον Βουλιώτη φύλο Δημήτρη Βασιλείου με την εταιρεία «Τροφίνκο» που μάλιστα εξάγει κατά κόρον και στο εξωτερικό, ή χειροποίητα κοσμήματα από τον Βουλιώτη Στεφανίτσιώτη φύλο μας Δημήτρη Καραλή «Κοσμήματα Καραλή», που έχει γενεές παράδοσης στην αργυροχρυσοχοΐα, η τα φο μπιζού του Βουλιώτη επίσης φύλου Παναγιώτη Ψωμόπουλου «Passion Fashion», ή ταξιδεύετε με την «Gold Air» ή στέλνετε εμπορεύματα με την «Golden Cargo» του επίσης Βουλιώτη φύλου Θωμά Τσοβίλη. Αν δε διαφημίσουμε και λίγο τους φίλους σαν το σπίτι μας θα πέσει να μας πλακώσει...

Αναφέρω τα παραπάνω ενδεικτικά για να εξηγήσω πόσο άμεση είναι η σημασία της αλληλούποστρίξης καταλήγοντας τελικά να βοηθάς απλοϊκά το γείτονά σου (συμπεριλαμβάνεται και η εφημερίδα μας) λαμβάνοντας παράλληλα ένα αξιόλογο προϊόν, υπηρεσία. Πιστεύω ότι η παλιά εμμονή ξενομανίας έχει κάπως εξασθενήσει.

Λόγω της δουλειάς μου έχω συνέχεια επαφές με ξένους. Αυτοί παρόλο που ευημερούν, όταν πάνε να φωνίσουν κοιτάνε να πάρουν τα προϊόντα της χώρας τους, διότι έχουν εθνική συνείδηση προϊόντων - κάτι που δυστυχώς λείπει από τους περισσότερους από εμάς. Και ενώ πχ. η μπύρα Μύθος μπορεί να είναι καλύτερη από τις Γερμανικές, σπάνια δεν θα δεις Γερμανό να την αγοράζει, ή Φινλανδό που να μην έχει κινητό NOKIA.

Αρχίστε λοιπόν «φίλες» μου, καθώς εσείς έχετε το 80% της αγοραστικής δύναμης στην οικογένεια, να κοιτάτε τα Ελληνικά προϊόντα σε όλους τους τομείς, όπως π.χ. στα κοσμήματα

της «Folli Follie». Και αντί για αρώματα να χρησιμοποιείτε κάπου - κάπου και «ροδόσταμο και ανθόνερο»... που χρησιμοποιούσαν οι γιαγιάδες σας και είχαν κατακόκκινα μάγουλα...

Επαναλαμβάνω - Αγοράζουμε λοιπόν Ελληνικά και πάντα να κοιτάμε το bar code, γιατί αυτό ειδικά τώρα σημαίνει τη δουλειά μου, του παιδιού μου, του φύλου μου.

VassiliouTrofinko

frozen food