



Από τον **Βύρωνα Τομάζο**
Μηχανολόγο,
Απόφοιτο Πολυτεχνείου
Μονάχου
e-mail:
byron.tomazos@warsila.com

Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει οι περισσότεροι Έλληνες από λίγο έως πολύ **οικονομολόγοι**. Πολύ καλό αυτό γιατί τόσα χρόνια μας έλειπε η εγρήγορση σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη, τώρα όμως οι ανάγκες και η δεινή κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, μας αναγκάζει όλους, λίγο έως πολύ, να ασχοληθούμε με τα οικονομικά.

Πρόσφατα διάβασα το βιβλίο του συμπατριώτη μας **Πέτρου Δούκα** (οικονομικές θεωρίες, αρχές διοίκησης και αρχαία Ελληνική σκέψη εκδόσεις Knowsys) ένα αξιόλογο βιβλίο, διαφορετικό από τα άλλα καθώς επίσης και δύο πρόσφατα ένθετα στην εφημερίδα «Το Βήμα» των **Adam Smith** και **Karl Marx** (όπως καταλαβαίνετε βιβλία που αντιπροσωπεύουν ριζικά διαφορετικές οικονομικές προσεγγίσεις) και αναδεύοντας σε αυτά και την εμπειρία μου σαν επιχειρηματίας για 45 χρόνια (Μάγαιρας μόνο 20 !) θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου μαζί σας.

Αυτοί οι Αρχαίοι Έλληνες! Δεν υπάρχει τίποτα μέχρι σήμερα που να μην το έχουν αναφέρει και μελετήσει! Έτσι και στην οικονομία, όχι μόνο οι γνωστοί (Ομηρος, Ησίοδος, Περικλής, Ηρόδοτος, Αριστοτέλης) αλλά και μερικοί άγνωστοι στο πλατύ κοινό έχουν γράψει για την οικονομία. Αναφέρω μερικά επιλεκτικά για γνώση ή ενθύμηση.

Π.χ: **Ο Σωκράτης** στον διάλογο του με τον Κριτόβουλο λέει (« εὐ οικειν τὸν ευατὸν οἶκον καὶ τελειν τέσσα δει καὶ περιουσίαν ποιῶν αύξιν τὸν οἶκον »). Το πῶς να διοικῆ κάποιος σωστά την περιουσία του, να κάνει ὅσα πρέπει με γνώμονα το πῶς να δημιουργεῖ περίσσειμα και να την αυξάνει. **Αλλά με βάση** (« ἄ τε οἱ Θεοὶ ἐφύσαν σε δύνασθαι και ο νόμος συνεπαίνει ») δηλαδή με βάση τις δυνάμεις και τις ικανότητες με τις οποίες μας προέκριναν και μας ευλόγησαν οι θεοὶ και ο νόμος συνεπαίνει με επιμέλεια, μεθοδικότητα και εστιασμένη την σκέψη.

Λέει ο Σωκράτης: «Παρατήρησα κάποτε ότι μεταξύ αυτών που ασκούσαν το ίδιο επάγγελμα ἄλλοι ἦταν ἄποροι και πολύ φτωχοὶ και ἄλλοι πολύ πλούσιοι. Εξετάζοντας το ζήτημα αυτό συμπέρανα ότι δεν υπήρχε τίποτα το αφύσικο. Αυτοὶ που εργαζόνταν ὅπως τύχαινε και χωρίς μεθοδικότητα ζημιώνονταν, ενώ αυτοὶ που εργαζόνταν με σύστημα και με εστιασμένη την σκέψη

έκαναν την δουλειά γρηγορότερα, ευκολότερα και με κέρδος».

Ο Αριστοτέλης διδασκε (« δύο γὰρ ἐστὶν ἄ μάλιστα ποιεὶ κήδεσθαι τοὺς ἀνθρώπους και φιλεῖ, τό τε ἴδιον και το αγαπητόν » - « ἐτι δε και προς ἡδονὴν ἀμύητον ὅσον διαφέρει το νομίζειν ἴδιόν τι »), οι ἄνθρωποι δείχνουν μεγαλύτερη φροντίδα σε ὅτι είναι δικό τους και σε ὅτι τους είναι αγαπητό. Και συνεχίζει ο Αριστοτέλης: « Καλά αποτελέσματα φέρνουν οι ικανότεροι ὅταν είναι σε ηγετικές θέσεις, να ἔχουν γνώσεις και ικανότητες και να δίνουν λύσεις σε σύνθετα προβλήματα ».

Ο Πέτρος Δούκας στο βιβλίο του υποστηρίζει ὅτι οι περισσότερες σημερινές οικονομικές θεωρίες δεν είναι ξενόφερτες αλλά ἔχουν ρίζες στην Αρχαία Ελληνική σκέψη και ἔχουν αντέξει στον χρόνο χάρην στη δυναμική και την αλήθεια τους.

Μοιάζει λοιπὸν ὅτι το πρόβλημά μας, το δημοσιονομικό, δημιουργήθηκε γιατί δεν ακολουθήσαμε καμία από αυτές τις βασικές αρχές που αναφέρουν οι Αρχαίοι Ἡμῶν Πρόγονοι.

- Ξοδεύοντας περισσότερα από ὅτι παράγαμε -τη διαφορά τῆ δανειζόμεσθε.
- Δεν βάζαμε τοὺς ικανοὺς σε διοικητικές θέσεις.
- Παρακούσαμε τοὺς νόμους και τον Θεό.
- Σκοτώσαμε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
- Κάναμε ἓνα γιγάντιο Σοσιαλιστικό Κράτος.
- Αφορίσαμε το κεφάλαιο, τον επιχειρηματία και τον εφορλιστή.
- Καταργήσαμε την αξιοκρατία με την κομματική συμμετοχή.
- Δεν υπολογίσαμε σωστά την παγκοσμιοποίηση που είναι πλέον αναπόφευκτο γεγονός.
- Το κέρδος το δαιμονίσαμε μαζί με τον επιχειρηματία.

Η έννοια της αποταμίευσης ἔχει χαθεί.

- Ὅσα λίγα και αν κερδίζεις προσπάθησε να βάλεις κάτι στην ἄκρη
- Μην αγοράζεις τίποτα που δεν σου χρειάζεται (π.χ. στα φάρμακα που είναι μεγάλο κονδύλι).

Αυτό ισχύει για τα άτομα, για τις Επιχειρήσεις, για τοὺς Δήμους, για το Κράτη.

Για να υπάρξει ανάπτυξη και περίσσειμα χρειάζεται ο ἄνθρωπος να αποδίδει και να παράγει περισσότερα χρησιμοποιώντας λιγότερα. Επίσης, να ανακυκλώνει ὅσα χρησιμοποιήθηκαν.

Ο πραγματικός πλούτος μιας χώρας αποτελείται από το σύνολο των αγαθῶν και υπηρεσιῶν που παράγει ετησίως η κοινωνία αυτό που ονομάζεται ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ).

Συνεχώς αυξάνεται το μερίδιο των υπηρεσιῶν σε σχέση με τα προϊόντα και η εργασία ἔχει σχέση με την παραγωγικότητα και πόσο ανταγωνιστική είναι διεθνῶς. Ο **Karl Marx** μόνο εἶδε την εργασία του εργάτη της εποχής του (Direct labor).

Στους προ-νεότερους χρόνους από την Ελληνική Αρχαιότητα μέχρι τον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα ο προσωπικός πλούτος εθεωρεῖτο ἠθικά και κοινωνικά επιλήψιμος. Ο **Adam Smith** είναι ο πρώτος που προσπάθησε να εξαγνίσει το κέρδος και να ἀρει το στίγμα, το οποίο δυστυχῶς στην Ελλάδα δεν ἔχει εξαλειφθεῖ πλήρως ακόμα.

Ο Adam Smith πρώτος διαπίστωσε ὅτι η αύξηση της παραγωγικότητας και μέσα από την επιδίωξη του προσωπικού συμφέροντος δεν βελτιώνει μόνο το βιοτικό επίπεδο των πλουσιῶν **αλλά και των φτωχῶν τῶξεων** αρκεί να ακολουθούνται σωστά οι κανόνες. Οι εταιρίες δεν ανήκουν μόνο στους μετόχους τους,

- πρώτα ανήκουν στο κράτος αφού αὐτὸ εισπράττει 40-50% από τις μετοχές και επιπλέον ἓνα μεγάλο πακέτο ασφαλιστικές εισφορές.
- Στους εργαζόμενους.
- Στις κοινότητες που δραστηριοποιούνται.
- Στους προμηθευτές και ἄλλους φορείς.

Δυστυχῶς στην Ελλάδα οι τοπικές κοινωνίες δεν θέλουν συνήθως τις επιχειρήσεις στον χώρο τους, δεν ἔχουν συνειδητοποιή-

σει το φέλλη, δίνουν ἓνα χωράφι (στη Χίο το λέγαμε γαϊδουροκυκλίστρα) και μόλις μπει η πρώτη πέτρα αρχίζουν να εισπράττουν, φέρνουν ὅλα τα εμπόδια αρχίζοντας από το Συμβούλιο Επικρατείας αφήνοντας τα στην κρίση των κουλτουριέρηδων κ.α. Ἐχουμε χάσει την έννοια της αξίας του **επιχειρείν** ως τον κυριότερο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης.

Η αδιαφορία των τοπικῶν αρχῶν και του κράτους ἔχει σκοτώσει το μεράκι των επιχειρηματιῶν για νέες επενδύσεις. Ὅχι μόνο δεν σε βοηθῶν αλλά σε μάχονται.

Ὅπως ἔγραψα και σε προηγούμενο ἄρθρο οι χώρες με ανάπτυξη, ὅπως η Κίνα, πιάσανε το νόημα και ἀφήσαν την οικονομία στο μηχανισμό των τιμῶν, που εναρμονίζει τα αντιτιθέμενα συμφέροντα, αποτρέπει το οικονομικό χάος και μεγιστοποιεῖ τον πλούτο της κοινωνίας, το ἀφήσαν στο «Ἀόρατο Χέρι» του Adam Smith.

Η επιτυχία μιας κοινωνίας δεν εξαρτάται μόνο από την ανταγωνιστική ικανότητα των μεμονωμένων ατόμων αλλά και από το ομαδικό πνεῦμα που επιδεικνύουν την ικανότητα ομαδικῆς συνεργασίας (team work) και συντονισμού ενεργειῶν των ατόμων, και αλληλοβοήθειας για την αντιμετώπιση κινδύνων στο πλαίσιο ἀγέλης, ὅπως τα ζωικά εἶδη επιβιώνουν μόνο στο πλαίσιο ἀγέλης.

SO WHAT. Γιατί τα γράφω ὅλα αυτά ;

Γιατί πρέπει ὅλοι μαζί να βρούμε την φόρμουλα της ἀνάπτυξης που θα μας βγάλει από την κρίση. Πρέπει να βρούμε την φόρμουλά (που είναι πολυσχιδῆς) που να ταιριάζει στις σημερινές περιστάσεις η οποία συνεπάγεται ἀλλαγὴ νοοτροπίας σε ὅλους μας. Το ΑΕΠ είναι ἓνα «ΡΟΤ» (κουβάς). Ὅ,τι πέφτει μέσα το αυξάνει και ὅ,τι φεύγει το μειώνει, εἴμαστε ὅλοι συμμετέχοντες. Π.χ: • Ο πᾶλληλος μιας εταιρίας που πάει στο γιατρό του ΙΚΑ και τον ρωτᾶ ο γιατρός (κακῶς) «πόσες ἡμέρες να σε βγάλω ἄρρωστο», δεν συνειδητοποιοῦν ὅτι ο ἓνα ὅτι ο ἄλλος ὅτι ἀντὶ για μία εβδομάδα του κόβει δύο μήνες, ὅτι 2 μήνες ἀνάλογα με την ἀμοιβή, του σημαίνει κατὰ μέσο ὄρο μείωση στο ΑΕΠ (8000 ευρώ)

- Ἐνας καρτεκλοπάδαρος που καθυστερεῖ μία ἐπένδυση μειώνει το ΑΕΠ μέχρι και εκατομμύρια.
- Η υπερβολική θέρμανση των κτιρίων δημοσίου που ἀντὶ να χαμηλώσουν τον θερμοστάτη ἀνοίγουν τα παράθυρα κ.α.

Η ἀνάπτυξη θέλει μικροὺς και μεγάλους επιχειρηματίες που χρειάζονται ἠθική ἀναγνώριση, δεν είναι ἀπατεῶνες ὅπως πολλοὶ νομίζουν και φέρονται. Είναι οι δημιουργοὶ του πλούτου, αυτοὶ που ρισκάρουν πολλές φορές τα πάντα ἀκόμη και την οικογένειά τους, παράγουν μία πίτα που τρώνε ὅλοι. Οι επιτυχημένοι δεν ἔχουν χρόνο να ἀπολαύσουν τίποτα σχεδόν, μόνο ἄγχος, γιατί η παράλειψη συνεχῶς εγρήγορσης θα ἐπιφέρει πτώση, γιατί ὁ επιχειρηματίας είναι σαν το ποδήλατο ἀν σταματήσει να κάνει πεντάλι ἔπεσε. Το φαγητό τους είναι ἓνα σάντουιτς το μεσημέρι και ἴσως κανένα δείπνο το βράδυ. Με συνεχῆ ραντεβού με πελάτες ἢ τραπεζίτες για δάνειο. Δεν ἔχουν χρόνο για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, για να φροντίσουν την υγεία τους. Πόσο συχνά βλέπουμε μεγάλους επιχειρηματίες που κατέρρευσαν γιατί ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος και χρειάζεται συνεχῆ εγρήγορση και ἄγχος.

Χρειάζεται, ὅπως προανέφερα, ἀποκατάσταση της ἀ-

ξίας του επιχειρείν, ως παράγοντα οικονομικής ἀνάπτυξης ἀλλά και ἀνθρώπινης δημιουργίας. Και θέλω να τονίσω ἐδῶ ὅτι, ἀναφερόμενος στο επιχειρείν, δεν ἀναφέρομαι σε ἠθικά ἐπιλήψιμες μεθόδους που τόσο ἔχουν ταλαιπωρήσει την χώρα μας για χρόνια. Αναφέρομαι στο ὄραμα, στην τιμία εργατικότητα, στη δημιουργία, στη συνεργασία, στην καταβολή του προσωπικού μόχθου με στόχο και σκοπὸ τῆ δημιουργία και την κοινωνική πρόοδο. Η οικονομική ευμάρεια δεν είναι αυτοσκοπός ἀλλά φυσικό ἐπακόλουθο του μόχθου και τῆς δημιουργικῆς πρωτοβουλίας.

Η κοινωνία ἔχει ἀνάγκη ἐκείνους που είναι διατεθειμένοι να πάρουν ρίσκα, να τραβήξουν μπροστά να κινήσουν μία ἐμπορική δραστηριότητα παλεύοντας ἀκόμη και με την ἀβεβαιότητα ἐνός οικονομικά δυσχεροῦς αποτελέσματος.

Σε ὅτι ἀφορὰ την Ἀριστερά μας τῆς «Προόδου» που **βαυκαλιζεται** την εργασιακή υποστήριξη -ενῶ στην ἀλήθεια τῆς ἀποπροσανατολίζει και συχνά διαβρώνει την ψυχή και το πνεῦμα του εργάτη- πρέπει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο τῆς και να βρει μηχανισμοὺς υποστήριξης ἐνός ἀνθρώπινου και δημοκρατικού καπιταλισ-

μοῦ, παύοντας να ονειρεύεται την ἐπανάσταση του προλεταριάτου (ἐνδιαφέρον είναι ὅτι και ο Αριστοτέλης εἶπε ὅτι ἓνα σύστημα κοινκτημοσύνης θα ἴηται ἀδύνατο!).

Η ἀριστερά ἔχει κατακτήσει στη χώρα μας να ἀποτελεῖ μείζων τροχοπέδη στην ἀνάπτυξη, πορωτικά ἀνταπασσόμενη σε κάθε πρωτοβουλία. Ο πλούτος δεν παράγεται μόνο από τοὺς εργαζόμενους ἀλλά από ἓνα ἐλεγχόμενο και ἀποδοτικό σύστημα παραγωγῆς που χρειάζεται **σύμπνοια**.

Επιμένω σε αὐτὸ γιατί είναι ἀπό τοὺς βασικότερους παράγοντες υστέρησης τῆς ανταγωνιστικότητας τῆς χώρας.

Οι εργάτες μας στο π.χ. ΟΛΠ είναι ἀκριβοπληρωμένοι και για να συνεχίσουν να ἀμειβονται χρειάζονται κεφάλαια.

Η ναυπηγοεπισκευαστική βάση του Περάματος ὑποφέρει, τα βαπόρια πηγαίνουν στην Τουρκία κυρίως λόγω ἀπεργιῶν. Το Βιομηχανικό Πάρκο στο Σχιστό κλείνει για ἀρκετές ἡμέρες τον χρόνο. Ἐχει κανείς υπολογίσει πόσο κοστίζει στο ΑΕΠ, μία μέρα κλείσιμο;

Πρέπει να υπάρχει ἰσορροπία, ο εργαζόμενος πρέπει να ἔχει δικαιώματα με την ἀπεργία και ο εργοδότης με τις ἀπολύσεις. Ἀλλά η ἐπιχείρηση ἀνήκει και στους εργαζόμενους και πρέπει πριν ἀπό κάθε ἀπεργία να υπάρχει διάλογος και χρόνος προειδοποίησης. Κλείνοντας μία ἐπιχείρηση είναι σαν να κλείνουμε το σπίτι μας, ἔτσι το βλέπουν τουλάχιστον οι Ἀμερικανοὶ Συνδικαλιστές οι οποίοι κάνουν ἀπεργίες ἀφου ἐξαντλήσουν ὅλους τοὺς διαλόγους με την ἐπιχείρηση που εργαζόνται. Π.χ. ὄχι γιατί ἔγινε κάπου ἓνα ἀτύχημα προτού να βγει ποιος ἔφταιγε. Σημαντικό.

Δεν είναι μόνο η νοοτροπία των εργαζομένων που πρέπει να ἀλλάξει, πρέπει να ἀλλάξει και των επιχειρηματιῶν, τα κέρδη πρέπει να διοχετεύονται σωστά και να δίνεται bonus στους εργαζόμενους ὅταν η ἐπιχείρηση ἔχει κέρδη.

Οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι πρέπει να ἀποτελοῦν μία οικογένεια που να αλληλοβοηθοῦνται και ἔτσι θα ἔρθει η ἀνάπτυξη (τουλάχιστον σε μικρές ἐπιχειρήσεις). Ὅπως λένε και οι «Πατέρες» πρέπει να προσπαθήσουμε να λειτουργοῦμε με



αρχές **αλληλοϋποχώρησης επιχειρηματίες και εργαζόμενοι.**

Πιστεύω ὅτι εἴμαστε ἐξ ἀνάγκης στο σωστό το δρόμο, ὅλοι πρέπει να συμβάλουμε, να βοηθήσουμε την χώρα, δεν ἔχουμε και πολλές ἐπιλογές, χρειάζεται περισσότερη ἐνημέρωση για να πεισθεῖ ο κόσμος ὅτι οι θυσιές του θα πιάσουν τόπο.

Ἄλλη μεγάλη τροχοπέδη είναι η γραφειοκρατία! Πρέπει ὅλοι με τον τρόπο μας να βοηθήσουμε στην δημιουργία καινοτόμων ἐπιχειρήσεων, να μας γίνει βίωμα ὅτι αὐτὸς είναι ο μόνος δρόμος για την ἀνάπτυξη και να καταργήσουμε την γραφειοκρατία. Το ἔκαναν οι γείτονές μας και ἐκτός ἀπὸ τῆ μειωμένη φορολογία κατάργησαν και τῆ γραφειοκρατία. Σου λένε: «φέρε την ἐπιχείρηση σε ἐμᾶς και ἐγγυώμαστε σε λίγες μέρες να ἔχεις τα χαρτιά.

Δυστυχῶς ὅλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν το υποσχέθηκαν ἀλλά τίποτα δεν ἔγινε. Ταλαιπωρεῖσαι ἀπὸ Ὑπουργεῖο σε Ὑπουργεῖο για να κάνεις τῆ δουλειά σου και ἔχεις τα λαμόγια να σου την ἔχουν στήσι και να φέρνουν ἀντιρρήσεις «για να σε διευκολύνουν...»!

Φέρνω σε παράδειγμα τῆ μικροκοινωνία που γνωρίζω καλύτερα -τῆ Χίο. Πρόσφατα, που ἦμουν διακοπές ἐκεῖ, παρατήρησα ὅτι ὅλη η Χίος είναι ἀκτιστή, συνωστισμός ὑπάρχει μόνο στην Χώρα. Στους περισσότερους δρόμους δεν ὑπάρχει ὅτε ἓνα σπίτι γιατί ἀπαγορεύεται η δόμησης και σκέπτομαι σαν κοινός θνητός γιατί να μην ἐπιτρέπεται η δόμηση στους δρόμους ὅταν ἔχεις π.χ. 500 μέτρα οικόπεδο; Πόσο θα χαλάσει το περιβάλλον ὅταν χτιστούν σπίτια τα οποία μποροῦν να πουληθοῦν και σε ξένους. Αὐτὸ θα φέρει ἀνάπτυξη και δουλειές. Π.χ. στην Ολλανδία που είναι τόσο πολὺ πυκνοκατοικημένη, που ὅπου κι ἀν σταθείς βλέπεις σπίτια, ἔχει καταστραφῆ το περιβάλλον;...

Κάθε σπίτι που χτίζεται και κάθε κρεβάτι, φέρνει και ἓνα μεγάλο χρηματικό ποσὸ διαχρονικά στον τόπο, στις δουλειές σε ὅλους τοὺς τομείς. Είναι ἀναγκαῖο για να μείνουν στο νησί. Αὐθαίρετα, ἀπὸ ὅτι γνωρίζω δεν ὑπάρχουν τουλάχιστον στην Χίο. Ἐμεῖς ἔχουμε τα σπίτια μας θα μας βόλευε να μην χτίζουμε κανείς ἄλλος ἀλλά δεν είναι καλὸ για την βιωσιμότητα του τόπου.

Δυστυχῶς η πιεθητική και σίγουρη ἐπιχείρηση είναι ο τουρισμός, σε ἓνα εργοστάσιο ἀς χάσεις τα

πάντα ὄχι ὅμως στον τουρισμό. Η γη και τα κτίρια ἔχουν πάντα ἀξία και ἐκεῖ πρέπει κυρίως να ἐστιάζουμε την προσοχή μας για την ἀνάπτυξη. Ὅπως εἶπε και ο γνωστός κωμικός Bob

Hor «Buy land they stop making it» (ἀγοράστε γη γιατί σταμάτησαν να την φτιάχνουν).

Χρειάζεται ουσιαστική βελτίωση τῆς ἐθνικῆς ἀνταγωνιστικότητας, η οποία σήμερα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Για την βελτίωση τῆς ἀνταγωνιστικότητας τῆς παραγωγῆς μας ἀπαιτούνται, ἀναδιάρθρωση τῆς δομῆς του παραγωγικού ἴσθου, σε συνδυασμό με πληρέστερη ἀξιοποίηση των οικονομικῶν κλίμακας, βελτίωση του ἐπενδυτικού κλίματος, με την ἄρση των διάσπαρτων ἀντικινήτρων, πάταξη τῆς γραφειοκρατίας και ἀπλοποίηση των διαφόρων διοικητικῶν διαδικασιῶν, ἐνταση του ὑγιούς ἀνταγωνισμοῦ και καταπολέμηση ὅσων μονοπωλιακῶν καταστάσεων ἐπιβιώνουν ἀκόμη, σύνδεση τῆς ἐκπαίδευσης με την παραγωγή, ἀνετη και φηγήνη χρηματοδότηση των υγιῶν και δυναμικῶν μονάδων ὅπως ἀναφέρει σε μήνυμα του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. **Γεώργιος Κασσιμάτης**.

ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ
Ο ἀγώνας είναι για ὅλους μας. Μέχρι σήμερα το μεγάλο βάρος το πληρώνουν κυρίως οι μισθωτοὶ του Δημοσίου και οι συνταξιούχοι. Ὅμως πρέπει ὅλοι να συμμετάσχουν στον κορυμπανά. Ὅ,τι ἔγινε ἔγινε, ἀπὸ ἐδῶ και μπρός πρέπει ὅλοι να συμβάλουμε. **Σαν λαός, μπροστά στον κίνδυνο, ἔχουμε δεῖξει σύμπνοια και μαχητικότητα. Αὐτὸ χρειάζεται και τώρα.**

