

# Κίνα: Αρμονία & Σταθερότητα

Από τον **Βύρωνα Τομάζο** Μηχανολόγο, Απόφοιτο Πολυτεχνείου Μονάχου  
e-mail: byron.tomazos@wartsila.com



**κους και βρωμεί, μαύρο είναι το πιπέρι μα πολλές καρδιές μαραινει...)**

• Οι στατιστικές Όμως οι στατιστικές όσο και αν παρεκκλίνουν έχουν αρκετή δόση αλήθειας. Θα αναφερθώ σε ορισμένες:

- Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι **\$14** τρισεκατομμύρια έναντι **\$4,4** τρισεκατομμυρίων της Κίνας. Αν η Αμερική έχει ετήσια ανάπτυξη **3%** και η Κίνα με το δικό της ρυθμό ανάπτυξης **8-9%** σε τριάντα χρόνια περίπου θα την ξεπεράσει.
- Βέβαια όσο ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο τόσο οι ρυθμοί ανάπτυξης και η μεγάλη διαφορά από την Δύση θα μικραίνουν και θα είναι δύσκολη η επίτευξή τους.
- Αντίθετα από ότι είναι σήμερα η Κίνα, παλιά ήταν μία κλειστή αγορά, η οποία άνοιξε πριν από δύο αιώνες με το εμπόριο του οπίου, παρότι η Κινεζική ελίτ είχε οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις με την Ευρώπη εδώ και 300 χρόνια. (Συμπερασματικά, η Κίνα δεν είναι ακόμα πρωτοπόρος της παγκόσμιας οικονομίας αλλά τείνει προς τα εκεί).
- Εβδομήντα χιλιάδες Κινέζοι φοιτητές σπου-

συντάγματος κ.λ.π. έχουμε -γεροί να είμαστε- 50.000 στο εξωτερικό, πάρα πολλούς για τόσο μικρή χώρα.

Το ετήσιο εισόδημα στη Κίνα είναι ακόμη χαμηλό στα **\$ 6.000** ενώ στην Αμερική είναι **\$ 39.000** και στην Ευρώπη **\$ 33.400**.

• Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2010 η Κίνα θα συνεισφέρει τα 3/4 της παγκόσμιας αύξησης της οικονομίας.

• Αν η Κίνα καταφέρει να ξεπεράσει την κρίση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όπως προανέφερα ή αντί να μικρύνει το χάσμα των μισθών αμβληθεί τότε κάποια στιγμή θα επέλθει επανάσταση γιατί δε μπορεί ο μισός πληθυσμός να ζει με **\$2** την ημέρα, αν όμως συνεχισθεί η ανάπτυξη, τότε η αυτοπεποίθηση των ηγετών θα τονωθεί και τότε θα επηρεάσει την οικονομοπολιτική κατάσταση του πλανήτη ακόμα περισσότερο -πιστεύω ότι θα πάει έτσι για πολύ καιρό και αν θέλετε για το καλό όλων μας.

• Σίγουρα δεν είναι ακόμη υπερδύναμη αλλά σιγά σιγά γίνεται.

• Η Κίνα έχει ακόμα ένα ιδιαίτερο συνδυασμό χαρακτηριστικών.

• Τεράστιο πληθυσμό

• Έντονο αίσθημα της πολιτιστικής και Εθνικής ταυτότητας

• Μια μακροχρόνια επιρροή στις γειτονικές χώρες και

• Διασπορά που εκτείνεται σε όλο τον κόσμο

Σίγουρα ο τρόπος διαχείρισης της χώρας θα αλλάξει πηγαίνοντας σιγά σιγά προς τα μοντέλα της Δύσης, ειδικά στην οικονομία, δημιουργώντας όμως ένα άλλο μεταλλαγμένο μοντέλο.

• Οι Κινέζοι δεν καταναλώνουν πολύ -περίπου το **40%** της υλικής και άυλης παραγωγής- εν συγκρίσει με την Αμερική που είναι στα **70%**.

• Ως μία μεγάλη χώρα έχει και προβλήματα ε-



θνικιστικά όπως Θιβέτ και στην επαρχία XINTIANG όπου ζούν πολλές εθνικότητες και πολλοί Μωαμεθανοί. Από εκεί περνάει ο παλιός δρόμος του μεταξιού.

• Σε άρθρο που διάβασα σε αγγλόφωνη κινεζική εφημερίδα έγραφε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι και θα είναι το **income gap** η διαφορά στα εισοδήματα δηλαδή κατά κύριο λόγο.

• Η Κίνα έχει σήμερα γίνει το Εργοστάσιο του κόσμου και η Ινδία γίνεται σιγά σιγά το γραφείο. Σε ορισμένους τομείς όμως αρχίζει να αναπτύσσεται το R&D (έρευνα & ανάπτυξη) σε υψηλούς βαθμούς όπως π.χ. στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ειδικά στην παραγωγή προηγμένων μπαταριών όπως το Lithium - ion battery, που οι κινεζικές εταιρίες είναι πρωτοπόρες στην έρευνα και παραγωγή.

Σε ότι αφορά τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα η Κίνα προκαλεί τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα πιάσει στην Κίνα γιατί για τους πολλούς Κινέζους θα είναι το πρώτο και δεν τους πολυπειράζει το μεγάλο μειονέκτημα της μέγιστης απόστασης χωρίς φόρτιση που είναι σήμερα ανάλογα με τον κατασκευαστή γύρω στα 150 χλμ. την ώρα.

• Η κυβέρνηση της Κίνας προμοδοτεί τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα με **\$ 8.800** -ποσό μεγαλύτερο από ότι δίνουν οι Αμερικάνοι.

• Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες και πλούσιους στην Αμερική ο Warren Buffett αγόρασε το **10%** μίας κινεζικής εταιρίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων ένα-

Διαβάζοντας διάφορα άρθρα σε περιοδικά και ειδικά στο TIMES με εντυπωσίασε μία παρατήρηση ότι ο τρόπος διακυβέρνησης της χώρας διαφέρει από εκείνη της Δύσης, οι αξίες της είναι **Αρμονία & Σταθερότητα** σε σχέση με **Ελευθερία & Δικαιοσύνη** στη Δύση. Φαίνεται ότι έχουν πιάσει λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη ανάπτυξη της χώρας η οποία στηρίζεται σε οξύμωρο μοντέλο - Ελευθερία στις business - Δικτατορία στο κράτος - Διοίκηση. Φαίνεται ότι έχουν συνυπάρξει καλά μέχρι σήμερα.

Όταν πήγα στην Ινδία σε μία πολυεθνική, μπροστά στον ουρανοξύστη της υπήρχαν πολλές παράγκες και τους ρώτησα «γιατί δεν τις εξαγοράζετε» και μου απάντησαν ότι "ο καθένας ζητάει ότι θέλει κοστίζει περισσότερο από το κτίριο, ενώ στην Κίνα με μία εντολή σε 15 ημέρες θα είχαν μετακομίσει όλοι!». Έτσι όλα τα χαμόσιπτα και τα "slums" (εξαθλιωμένη/πυκνοκατοικημένη περιοχή ή συνοικία) της **Σαγκάης** έγιναν ουρανοξύστες.

«Οι Κινέζοι έχουν αυτό το πλεονέκτημα, αλλά εμείς έχουμε Δημοκρατία, είμαστε η πιο μεγάλη Δημοκρατία του πλανήτη και μακροπρόθεσμα εμείς θα επιζήσουμε», συνέχισε. Μπορεί και να έχουν δίκιο.

Τι θα γίνει στην Κίνα αν έχουμε Δημοκρατία στο κράτος, μπορεί και να καταρρεύσει μιας και ο λαός δεν είναι ώριμος για Δημοκρατία (παρόλο που βοηθάει η ελεύθερη ενημέρωση από το internet). Αλλά όπως φαίνεται η Κίνα θα συνεχίσει ως έχει, θα ανέβει ψηλά και θα επηρεάσει τις ζωές όλων μας.

Αυτό ήταν και το **έναυσμα** του άρθρου μου.

Όταν ήμουν στην Αμερική, στον ρατσιστικό Νότο, μας έλεγαν καλαμπουρίζοντας ότι τρία είναι τα ψέματα της εποχής μας

- Η επιταγή σας είναι στο ταχυδρομείο...
- Black is beautiful... (αλλά τους έλεγα την Χιώτικη ρήση: **άσπρο είναι το τυρί μα έχει σκωλί-**



δάζουν στην Αμερική και πολλοί άλλοι. Συνολικά λέγεται για περίπου 300.000 στον κόσμο, μεγάλος αριθμός για όλο τον κόσμο σε ξένους φοιτητές που θα φέρουν σταθερή και μακροχρόνια ανάπτυξη στη χώρα, στην Ελλάδα λόγω



(η φτώχεια τέχνες κατεργάζεται...), όπως ένας παπάς σε χωριό της Χίου, είχε κεσάτια έκανε πολλά για να τα φέρει βόλτα. Ο πλούσιος κουμπάρος του είχε πρόβλημα με τους ποντικούς. «Μωρέ κουμπάρε, του λέει, ε θες να σου κάμω ένα αγιασμό;» «γιατί όχι;» του λέει ο κουμπάρος. Του κάνει τον αγιασμό ψάλλοντας για να φύγουν τα καταραμένα ζώα, του βάζει με τρόπο ο κουμπάρος

στη κρυφή τσέπη του ράσου τα χρήματα και φεύγοντας ο παπάς του λέει: «Για δες μωρέ κουμπάρε, για καλόν και για κακόν, δεν παίρνεις και ένα δυο γάτες ;...

Για καλόν και για κακόν δεν παντρευόμαστε παραπάνω κινέζες ;... και δεν μαθαίνουμε, ειδικά τους νέους, να μιλάνε και κινέζικα ;...

Σαν πολυσχιδής λαός με Radom-DNA, όπως λένε οι κομπιουτεράδες, που είμεθα, θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία στην Ασία. Στην Αμερική έχουμε περίπου 2800 καθηγητές πανεπιστημίου, γιατί όχι να μην έχουμε και στην **Ασία**.

Φανταστείτε τι θα γίνει από τουρίστες αν άρχιζαν να ταξιδεύουν οι Ασιάτες -ακόμα περιμένουν την πολυπόθητη απ'αυθείας αεροπορική γραμμή Πεκίνο - Αθήνα. Έχουμε όλοι να τραβήξουμε κουπί στην παρούσα κρίση, δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από την κυβέρνηση. Ο κορμός της προσπάθειας πρέπει να έρθει και από εμάς...

**ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ...**

Υ.Γ. Μετά την διεθνοποίηση του Internet, η κυριαρχία της Αγγλικής είναι πλέον δεδομένη, συμβαίνει το ίδιο με την Αρχαία Ελληνική, που και στις άλλες γλώσσες δεν υπήρχαν αντίστοιχες για αυτό και εγώ χρησιμοποιώ τους ίδιους όρους και λέξεις που έχουν επικρατήσει. Δεν έχει καμία σχέση με **SNOB**.

ντι \$230m και τώρα σε λίγο χρονικό διάστημα κά- νει τέσσερις φορές παρα- πάνω, άρα στην Κίνα υ- πάρχουν τρομερές ευκαι- ρίες για επενδύσεις ακό- μα και στο R&D.

• Για την ανάπτυξη μιας χώρας και μιας εταιρίας παίζει ρόλο το ποσοστό που διαθέτει η χώρα δια R&D εν συγκρίσει με το α-

καθάριστο εθνικό εισόδημα που κυμαίνεται από 0,5 έως 6% με την Αμερική να είναι στα υψηλά επίπεδα.

• Στην Ελλάδα είναι χαμηλό, νομίζω, κάτω από 1% και καθόλη τη προεκλογική εκστρατεία δεν άκουσα τίποτα για **προσπάθεια ή στρατηγική αύξησης του**.

• Η χώρα έχει γίνει μία βιομηχανική υπερδύνα- μη και το εργαστήριο του κόσμου παράγει π.χ. τα 2/3 όλων των φωτοτυπικών, μικροκυμάτων, υποδημάτων, 60% των κινητών, 35% των DVD, 50% των digital (ψηφιακών) cameras, 30% των computers και 75% των παιχνιδιών κ.ά.

• Το έθνος βρήκε τον εαυτό του μετά από 30 χρόνια προσπαθειών των κομμουνιστών και δη του **Μάο** να την μετατρέψουν σε μία ουτοπική, σοσιαλιστική και επαναστατική χώρα.

• Μόλις ήρθε ο **Deng** και η συνεργάτες του, το 1978, μεταξύ πολλών αλλαγών άφησε τους κινέζους να σκεφτούν και να δημιουργήσουν μόνοι τους, και έτσι μετά από τριάντα χρόνια έχει η Κίνα πραγματικά ανθίσει. Οι κινέζοι σήμερα α- πολαμβάνουν πολλές ελευθερίες στην καθημε- ρινότητα που **οι παππούδες και οι γονείς τους** δε θα μπορούσαν να φανταστούν. Πρόσφατα γιόρτασαν τα 60 χρόνια της επανάστασης.

• Η Ινδία έχει πολλούς μορ- φωμένους ανθρώπους και έχει ένα σοβαρό πλεονέκτη- μα: την γνώση της Αγγλικής γλώσσας η οποία είναι σχε- δόν η επίσημη γλώσσα του κράτους και υπάρχουν τόσες πολλές γλώσσες και διάλεκτοι που δε μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.

• Μετά από ένα μικρό διά- λειμμα στην κρίση, η Κίνα, γύρισε στην κλασική της α- νάπτυξη και σήκωσε μαζί της όλη την Ασία και περιμέ- νουμε και όλο τον κόσμο. Πολλοί οικονομολόγοι πι- στεύουν ότι φύγανε από την ύφεση παγκοσμίως.

• Όλες οι κυβερνήσεις προ- σπαθούν να γυρίσουν τους πολίτες τους από savers σε spenders (**από αποταμιευ- τές σε κιμπάριδες**) σχήμα παράλογο για την κλασική σκέψη της αποταμίευσης) και η Κίνα δίνει επιχορηγή- σεις για αγορά αυτοκινή- των, συσκευών κ.λ.π. για να κινήσει την οικονομία της (ό-

πως κάνουν και άλλες χώρες).

• Γίνεται προσπάθεια για την οικολο- γία τα 38% των projects είναι οικολογι- κά σε σύγκριση με την Αμερική που εί- ναι μόνο 12%.

• Αξιοσημείωτο είναι ότι η Νότια Κο- ρέα έχει 62% σε πράσινα projects.

Οι πιθανότητες είναι ότι η **Κίνα** και γε- νικά η Ασία θα έχουν σταθερή ανάπτυ- ξη στα επόμενα χρόνια, εκτός εάν συμβεί κάτι απροσδόκητο, όπως προ- ανέφερα και θα γίνεται σιγά σιγά το κέντρο του κόσμου.

Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Πρέπει τε- λικά να σοβαρευτούμε σαν λαός και να εστιά- σουμε την προσοχή μας στα πραγματικά προ- βλήματα ουσίας όχι εικόνας, που τα γνωρίζουμε όλοι αλλά το παίζουμε πολιτικά.

Ότι έχει γίνει στο παρελθόν έχει γίνει το θέμα εί- ναι τι κάνουμε τώρα.

Πρέπει σαν χώρα να σοβαρευτούμε και να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό μας. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες, ιδίως στον τουρισμό, στην Ναυτιλία και στην παραναυτιλία και ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών, εκεί που παίζει πο- λύ ο **Individual Contributor** (μεμονωμένος, α-

τομικός συνεργάτης) και εκεί θα απορροφη- θούν πάνω από 80% του ποσοστού εργασίας.

Να καταργήσουμε την Γραφειοκρατία ειδικά στην δημιουργία καινούριων επιχειρήσεων πα- ράδειγμα μία μικρή Ε.Π.Ε θέλει τουλάχιστον δύο ντοσιέ με έγγραφα και ένα μήνα τρέξιμο, και να κάνουμε σταθερή φορολογική πολιτική για άντληση κεφαλαίων - και πολλά άλλα.

**Εύχομαι η Νέα κυβέρνηση να δώσει παρα- πάνω σημασία σε αυτά.**

Έχουμε κεσάτια και πρέπει να κάνουμε πολλά